



# NIEUWS

## VASTE GROND

# 2 2024

### ► Profetenschool

Heel graag zouden wij een derde jaar starten voor de cursus Profetie. Dit zou dan vanaf september 2024 zijn. Hiermee willen we graag kinderen van God toerusten betreffende deze belangrijke gave. Voor ons is het een voorrecht God 's kinderen te mogen helpen zich hierin te ontwikkelen en te bekwamen.

Hiervoor wordt u van harte uitgenodigd. Meer informatie kunt u vinden op onze website. Lees hier een getuigenis van een cursist die de cursus gevolgd heeft.

### Getuigenis

Afgelopen jaar heb ik een cursus Profetie bij Profetische Toerusting School Vaste Grond gevolgd. Een ochtend in de maand kwamen we bij elkaar. Wat we deden was vooral de Bijbel induiken en heel veel bijbelteksten opzoeken. Vaak zocht ik thuis de teksten nog eens op en ging die nogmaals doorlezen. We kregen onderwijs over de oudtestamentische en de nieuwtestamentische profeten en het verschil daartussen.

Maar ook wat het inhoud en inhoudt voor een profeet. Een profeet voelt Gods hart aan. God gaf de profeet de woorden en hij moest ze uitspreken. Kijk maar wat Micha zei in 1 Koningen 14 vers 22:

*Zo waar de HEERE leeft, wat de HEERE tegen mij zegt, dat zal ik spreken.*

Er zijn zo veel mooie voorbeelden in de Bijbel van profeten. En daar is zoveel van te leren. Goed afgestemd zijn op de Heer, dat is heel belangrijk, toen en nu. De stem van de Herder kennen is zo cruciaal en dat leer je door tijd met Hem door te brengen.

Het is een interessant jaar geweest, waarin ik heel veel heb geleerd. Op de profetische avonden kregen we nog meer

onderwijs over profetie en maakten we kennis met de woorden van God. Wat is het bijzonder en bemoedigend om Gods woorden voor jou of voor een ander te horen! Gods woorden zijn namelijk altijd raak!

Deze profetische avonden zijn toegankelijk voor iedereen die daarin is geïnteresseerd en worden in Hendrik Ido Ambacht gehouden. Ik ben erg dankbaar dat ik deze cursus heb gedaan en kijk uit naar de avonden die maandelijks worden gehouden.

Ondertussen komt ook bij mij het profetische tot uiting. Wat is het mooi om Gods Woord uit te reiken naar een ander. Je bemoedigt een ander, maar het is ook heel bemoedigend voor jezelf als je ziet dat die woorden raken. Ik vind het nog spannend, maar ook hierin geldt in alles op de Heer vertrouwen, ook dat Hij de woorden in onze mond geeft. Het is ons gegeven:

*En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is.*

**Romeinen 5:5**

En ook staat er in de Bijbel: Jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven en vooral daarnaar dat u mag profeteren. Dus het is voor iedereen, strek je er maar naar uit. God wil dat we Zijn woorden doorgeven en dat zo mensenharten worden geraakt met Zijn woorden en dat ze Hem leren kennen en gaan ervaren hoe goed Hij is.

*Arienne den Ridder*





## ▶ **Jouw reuzen recht in de ogen kijken (Facing your giants)**

Soms sta je met je rug tegen de muur zonder enige mogelijkheid tot ontsnapping. Je hebt geen andere keus, je zult je angsten moeten overwinnen. Ik kan me voorstellen dat David zich ook zo gevoeld heeft toen hij recht tegenover Goliath stond. Hij was de strijd aangegaan en er was geen weg meer uit.

Ik vind het verhaal van David en Goliath één van de mooiste verhalen in de Bijbel. Niet alleen omdat een tiener een grote reus versloeg, maar ook omdat hij mij persoonlijk veel kracht en moed gegeven heeft om mijn eigen reuzen van angst te verslaan.

Goliath was een zeer grote Filistijn, met veel gevechtservaring. Steeds als de zon onderging en als de zon weer opkwam lasterde hij God en Zijn volk. Angst doet hetzelfde. Als je opstaat zal hij vertellen dat je het niet kunt, dat je te zwak bent. En als je naar bed gaat zal hij je angst aanpraten voor de toekomst: Kan ik morgen wel aan, komt het allemaal wel goed? Ook in het kamp van de Israëlieten heerste veel angst.

*Toen Saul en heel Israël deze woorden van de Filistijn hoorden, waren zij ontsteld en zeer bevreesd.*  
**1 Samuël 17:11**

Maar David daarentegen was niet bang. Door zijn vader gestuurd naar zijn broers kwam hij in het legerkamp van Israël terecht. Zijn broers waren totaal niet blij met zijn aanwezigheid, ze wilden liever dat hij uit de buurt bleef. Eliab, zijn oudste broer, vraagt hem wat hij hier komt doen. "Je komt zeker voor leedvermaak?" Maar niet alleen Eliab was het er niet mee eens. Ook zijn andere broers konden het niet hebben. David bleef maar die ene vraag stellen: "Wat zal er met de man gebeuren die deze Filistijn verslaat?" Het is belangrijk dat je in je eigen leven de juiste vragen blijft stellen, ook al vinden andere mensen dat een vraag overbodig is, nergens op slaat, of ook al zullen ze je erom veroordelen. Maar jij zult je antwoord vinden, zolang jij deze vraag maar blijft stellen.

Toen Saul hoorde dat David deze vraag stelde, liet hij hem naar zich toe komen. In eerste instantie zei Saul dat David het helemaal niet kon: "Kijk nou naar jezelf, je bent zwak, klein en jong. Hoe dacht jij dat je die reus zou gaan verslaan?" Dit heb ik vaak genoeg in mijn leven gezien. Ik heb jarenlang veel lichamelijke problemen ervaren. Ik had weinig kracht en zat vaak niet lekker in mijn vel, regelmatig gingen gewrichten uit de kom en ik had veel pijn. Als ik dan tegen mensen zei dat ik fysiotherapeut wilde worden keken ze me raar aan. Vooral artsen waren het er niet mee eens. "Nee, neem jij maar een bureaubantje, zulk zwaar werk kun jij niet aan."

We zijn nu een paar jaar verder en ik heb me ingeschreven bij de opleiding fysiotherapie. Ik doe aan gewichtheffen en heb veel meer kracht en energie. Wat anderen zeiden dat ik nooit zou kunnen, ben ik nu aan het doen. Laat je niet kleineren door anderen die zeggen dat jij iets niet kunt. Als

jij een droom, een doel van God hebt, dan zal Hij dat waarmaken. En alleen jij kunt dat tegenhouden.

Uiteindelijk gaf Saul toe. Hij gaf David zijn uitrusting, maar deze uitrusting paste hem totaal niet, het maakte hem alleen maar onhandig. David gaf het terug en besloot het te doen met alleen een paar stenen en een slinger. Luister niet naar mensen die niet weten hoe ze moeten vechten. Neem geen advies aan van anderen die niet God's legeruitrusting aantrekken. Je moet niet de uitrusting van deze wereld aantrekken, maar de wapens van God, want alleen deze zullen je door de strijd brengen.

David had God's wapenuitrusting aan en ging recht tegenover Goliath staan. Ik ben in mijn leven veel reuzen van angst tegengekomen en vroeger rende ik daar altijd van weg. Maar iedere keer kwam ik hen toch weer tegen. Ik kreeg last van paniekaanvallen en dacht dat er geen weg meer uit was. Totdat ik besloot mijn reuzen recht in de ogen te kijken, net zoals David, naar hen toe liep en hun dit vertelde:

*"Maar David zei tegen de Filistijn: U komt naar mij toe met een zwaard, met een speer en met een werpspies, maar ik kom naar u toe in de Naam van de HEERE van de legermachten, de God van de gelederen van Israël, Die u gehoond hebt. Op deze dag zal de HEERE u in mijn hand overleveren. Ik zal u verslaan en uw hoofd van u wegnemen. Ik zal deze dag de dode lichamen van het leger van de Filistijnen aan de vogels in de lucht geven en aan de dieren van de aarde, en heel de aarde zal weten dat Israël een God heeft.*

*En deze hele gemeente zal weten dat de HEERE niet door zwaard of door speer verlost, want de strijd is van de HEERE. Hij zal u in onze hand geven." 1*

*Samuël 17:45 - 47*

David slingerde met geloof slechts een enkele steen naar Goliath en de reus viel dood neer. Laat dit even op je inwerken.

Het is wel belangrijk dat we de volgende twee zaken niet over het hoofd zien. Ten eerste was David geen onervaren strijder. Hij was misschien jong, maar zeker niet naïef. David

had al met vele leeuwen en wolven gevochten en deze gedood. God zal je klaarmaken voor de strijd door je eerst te trainen. Het is belangrijk dat je eerst wordt opgeleid door God om vervolgens het grote gevecht aan te gaan. En soms zul je vallen. Ik ben ook vele keren gevallen. Maar iedere keer pakte God mij weer op en zei: "Probeer het nog een keer, je kunt dit."

Ten tweede maakte David het gevecht pas volledig af toen hij het hoofd van de reus eraf hakte. Goliath was door

de steen in principe al dood, maar door het hoofd eraf te hakken verklaarde hij de overwinning aan zowel Israël als de Filistijnen. Als jij je reus neerhaalt, vergeet dan niet zijn hoofd er nog even af te hakken.

En hier is een boodschap voor jou, als je reuzen van angst in je leven moet verslaan: Geef nooit op, deins nooit terug, verlies nooit de hoop, blijf doorgaan, want wij zijn meer dan overwinnaars. Als ik het kan, kun jij het ook.

*Tabita Kruit*



**Colofon:**  
**Site:** [www.vastgrond.org](http://www.vastgrond.org)  
**Contact:** [info@vastgrond.org](mailto:info@vastgrond.org)

**Verder werken mee:**  
- Dik Bakker  
- Ulfert Molenhuis

- Arianne den Ridder  
- Rafaela Steijn  
- Tabita & Ruth Kruit



## ► Gemeenschap aan het lijden van Christus

Reinhard Bonnke, een gezegende Duitse evangelist, zei ooit: 'De grootste Godsmannen/-vrouwen kenden de meeste en diepste wanhoop. 'Die zin heb ik altijd onthouden en kwam laatst opnieuw tot me. Ik wil het jullie, lieve broeders en zusters meegeven in deze brief. Hou moed in de dagelijkse strijd. En ik bid, ik weet hoe lang en zwaar de weg kan zijn, dat de Heilige Geest op dit moment jullie aan zal raken in de Naam boven alle Naam: Jezus Christus.

Ik wil graag samen met jullie kijken naar het leven van Paulus. In eerste instantie ben je snel geneigd om dan te denken, en terecht: Wie wil er nu niet zo machtig gebruikt worden door God? Wat heeft deze man wel niet betekend voor de verspreiding van het Evangelie? Welnu, dit machtige, prachtige instrument in Gods handen was door God Zelf op aarde bestemd tot lijden:

*15 Maar de Heere zei tegen hem (Ananias): Ga, want deze (Paulus) is voor Mij een uitverkoren instrument om Mijn Naam te brengen naar de heidenen en de koningen en de Israëlieten.*

*16. Want Ik zal hem laten zien hoeveel hij moet lijden voor Mijn Naam.*

*Handelingen 9:15-16*

Als geliefde kinderen van God kiezen ook wij door Jezus te volgen voor een 'gemeenschap aan Zijn Lijden.' Daarbij

denken wij vaak in de eerste plaats aan hen die gevangen zitten en letterlijk vervolgd worden omdat ze belijden in Christus te geloven. Maar ook ons lijden telt in deze. Elke zonde die je tracht te overwinnen in Jezus' Naam, elke ziekte die eindeloos lijkt te duren, elk trauma dat je wellicht al van kinds af aan bloedend in je innerlijk met je meedraagt, elke samenkomst die je bezoekt terwijl je eigenlijk niet kunt, elke afwijzing die je op school of op je werk ervaart omdat je christen bent, elke keer dat je de vrijmoedigheid neemt om in het openbaar te spreken omdat God je dat opdraagt maar je duizend doden sterft, en zo kan ik doorgaan. Als je hier steeds met Hem doorheen gaat, deel je in Zijn Lijden. Maar daarbij wordt Christus wel steeds meer zichtbaar in jou:

*Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen.*

*2 Korinthe 12:9*

Paulus was geen mislukkeling, hij was een held. Hij was een puur en wijs Godsmann, vol gedrevenheid, liefde en passie voor Christus. Alles achtte hij schade, vuilnis, opdat Hij maar Christus mocht leren kennen. Hij roemde in zijn zwakheden en achtte Gods Genade genoeg, omdat hij wist dat juist dan Gods Kracht, die allesomvattend is, ten volle geopenbaard kon worden in hem. Hij wilde niets liever dan dat.

Uiteraard mogen wij ons dagelijks uitstrekken naar bevrijding en genezing in welke vorm dat dan ook maar

nodig is. God geeft en wil geven, steeds meer omdat Hij intens veel van ons houdt en Hij ook niets liever wil dan Zijn Glorie te kunnen tonen. Maar laten we zolang dat nog geen werkelijkheid is, onze ogen gericht blijven houden op Jezus, de Voleinder van ons geloof, op Hem die vol Liefde en Bewogenheid tegen ons zegt:

*Zou voor mij iets te wonderlijk zijn?*  
**Jeremia 32:27.**

Niets Heer, niets Heer, absoluut geen ding Heer, niets is te wonderlijk voor U. Prijs Hem en verblijd u. Mijn vurige gebed voor ons allen is dat we God steeds dieper zullen ontmoeten.

*Maar verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, opdat u zich ook in de openbaring van Zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen.*  
**1 Petrus 4:13.**

Be blessed, shalom,

*Rafaëla Steijn.*



## ▶ Profetische Tijden

**De laatste dagen van de geschiedenis worden momenteel geschreven. Het wordt steeds duidelijker dat we in het einde der tijden leven. De tekenen worden steeds duidelijker.**

### **We leven in een bijzondere tijd**

*8 Wie heeft ooit zoiets gehoord? Wie heeft iets dergelijks gezien? Zou een land (natie) geboren kunnen worden op één dag? Zou een volk geboren kunnen worden in één keer? Maar Sion heeft nauwelijks weeën gekregen, of zij heeft haar zonen al gebaard.*  
**Jesaja 66:8**

**Het land, de natie, Israël is geboren op 14 mei 1948. Het ontstond in een dag. Voor de eerste keer in de geschiedenis bestaan Israël en de gemeente van Jezus Christus in dezelfde tijd. De vijgenboom, Israël, is ontsproten. We weten dat dit een heel duidelijk teken is van de eindtijd en dat het einde nabij is.**

*28 Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.*  
**Lukas 21:28**

**Onze verlossing komt steeds dichterbij en wij weten dat we dan in de aanwezigheid van Jezus zullen leven op de plek waar Hij nu is.**

*ArnoKruit*



**“Jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven, en vooral daarnaar dat u mag profeteren.”**

1 Korinthe 14:1

