



# NIEUWS

## VASTE GROND

# 1 2024

### ▶ Ons voornemen (2024)

Dit jaar willen wij als Profetische Toerusting School Vaste Grond verder gaan met het organiseren van de profetische studieavonden. De getuigenissen die ons bereiken van de mensen die op de avonden gezegend en bemoedigd zijn, zijn zo bijzonder. De woorden van God die er doorgegeven zijn, hebben Leven gebracht. Alle dank hiervoor aan God de Vader!

Bijbels gezien klopt dit geheel, want de woorden van God, zijn levend, krachtig, genezend en opbouwend. Als woorden van God je ziel bereiken dan brengen deze woorden leven. Ze zijn als water voor een dorstige ziel. Woorden van God zijn hemels manna, woorden van God zijn het Brood van God. Deze woorden zijn licht verteerbaar, maar het zijn zeer krachtige woorden die verlossing brengen.

*4 In het Woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. 5 En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen.*

*Johannes 1:4-5*

Jezus, het Woord, geeft Leven, het brengt Licht in het leven van mensen. Het brengt Licht in de duisternis. Het geeft inzicht in zaken die anders verborgen zouden blijven. Als het Licht van Jezus gaat schijnen in jouw duisternis, dan verlicht het het pad waarop je mag gaan lopen om uit de duisternis te komen.

*Uw woord is een lamp voor mijn voeten en een licht op mijn pad.*

*Psalm 119:105*

Als dan ons de getuigenissen bereiken over het leven wat de woorden van God gebracht hebben, dan verblijden wij ons. Ook geeft het ons moed om door te gaan en te blijven strijden. Zeer bemoedigend is het voor ons als we horen dat de profetische woorden die zijn doorgegeven helemaal zijn uitgekomen.

Veel gebed gaat er aan een avond vooraf. Want we beseffen dat er op de avond een goede afstemming nodig is met de Geest van God. Want het is de Heilige Geest die de woorden van God, de woorden van Jezus naar ons toe brengt.

*13 Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen. 14 Die zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen.*

*Johannes 16:13-14*

Het is de Heilige Geest die niet uit zichzelf spreekt, maar Hij neemt de woorden uit Jezus en brengt ze dan naar ons toe.

Hebreeën 1:1 vertelt ons dat God in de laatste dagen gesproken heeft tot ons door zijn Zoon. Dus de woorden van God gaan naar Jezus, dan neemt de Heilige Geest ze uit Jezus en brengt ze naar ons. Het is voor ons een voorrecht om de woorden van God te mogen overbrengen naar de mensen. Ook dit jaar gaan we daarmee door.

Op onze website kunt u vernemen wanneer de volgende studieavond wordt gehouden.

*ArnoKruit*





## ► Comfort is gevaarlijk

Comfortabel zijn is een heel fijn gevoel. Het is erg aangenaam en je zou je het liefst altijd zo willen voelen. Het voelt veilig. Maar schijn bedriegt, want is het wel echt veilig? Steeds meer christenen voelen zich geestelijk comfortabel, alles gaat van een leien dakje. Ontspanning is belangrijk voor onze mentale en fysieke gezondheid. Maar geestelijk comfort daarentegen kan op den duur erg gevaarlijk zijn.

In Nehemia 9 wordt gesproken over het volk van God (Israël) dat haar zonden belijdt en daar vergeving voor vraagt. Hier wordt de geschiedenis van het volk van Israël in een notendop omschreven, en als je goed oplet kom je een patroon tegen dat zich meerdere malen herhaalt.

*9 U hebt de ellende van onze vaders in Egypte gezien, en U hebt hun geroep bij de Schelfzee gehoord. 10 U hebt tekenen en wonderen gedaan bij de farao, bij al zijn dienaren en bij heel de bevolking van zijn land, want U wist dat zij overmoedig tegen hen handelden, en U hebt voor Uzelf een Naam gemaakt, zoals die op deze dag is.*

*Nehemia 9:9-10*

God had hen op een wonderbaarlijke manier uit Egypte gered. Eindelijk waren ze vrij. Het volk had het erg goed, er was overvloed aan eten en welvaart. Wat er vervolgens gebeurt is iets wat eigenlijk heel surreëel klinkt, maar toch echt de waarheid is. Het volk werd trots en keerde de rug toe naar hun God. Dit patroon wordt meerdere malen in het

hoofdstuk omschreven. Bij mij komt dan altijd de vraag naar boven: Hoe dan? Hoe komt het dat je nadat je zo veel wonderen hebt gezien, je toch weer de rug keert naar God?

Om daar antwoord op te geven moeten we ons in het volk gaan verplaatsen. Het volk had het zo goed dat het zich geestelijk comfortabel ging voelen. 'Het gaat toch zo goed? We hebben God helemaal niet nodig, dit hebben wij zelf gedaan! Kijk ons, wij zijn zo sterk!' Geestelijk comfort leidt uiteindelijk tot trots. 'Ik heb het allemaal voor elkaar. Mijn financiën gaan goed, ik heb alles wat ik nodig heb, alles is onder controle. God heb ik helemaal niet nodig, waarom zou ik nog naar Hem luisteren?' Iedere keer als het volk het lekker makkelijk had, werd het trots. Iedere keer dat het volk het comfortabel had, keerde het de rug toe naar God. En als wij niet oppassen doen wij precies hetzelfde.

Ik geloof dat veel christenen in deze tijd geestelijk comfort ervaren. Vooral in landen met veel welvaart. Helaas zorgt dit er vaak voor dat mensen niet beseffen hoe hard ze God nodig hebben. Sommige christenen verlaten hun geloof, omdat ze God helemaal niet nodig lijken te hebben. Bestaat Hij eigenlijk wel? En begrijp me goed, sommige christenen kunnen veel beter omgaan met geestelijk



*Agenda*

**31 Januari 2024**

**Profetische studieavond**

**Klik op of scan code.**

comfort dan anderen, maar het is en blijft een gevarenzone. In de film 'God's not dead' wordt met een quote heel goed omschreven wat geestelijk comfort (en zonde) met je doet:

*"Sometimes the devil allows people to live a life free of trouble because he doesn't want them turning to God. Their sin is like a jail cell, except it is all nice and comfy and there doesn't seem to be any reason to leave. The door's wide open. Till one day, time runs out, and the cell door slams shut, and suddenly it's too late." God's not dead (2014)*

*"Soms laat de duivel mensen een leven zonder problemen ervaren. Hun zonden zijn als een gevangenis, maar het is heel fijn en comfortabel en er lijkt geen reden te zijn om de gevangenis te verlaten. De deur is wagenwijd open. Tot op een dag, dat de tijd om is en de deur dicht valt, en opeens is het te laat." God's not dead (2014)*

Soms laat de duivel je een leven zonder problemen ervaren. Niet omdat hij je dat gunt of omdat hij geen tijd heeft om je in de weg te staan, maar zodat je je maar niet naar God toekeert. Want waarom zou je?

Het is belangrijk te begrijpen dat je comfortabel voelen op geestelijk niveau op lange termijn kan zorgen voor een onafhankelijkheidsgevoel. Deze wereld vertelt ons dat we onafhankelijk moeten zijn. Kinderen moeten zo snel mogelijk los van hun ouders zijn, ze moeten financieel autonoom worden. Hoe vaak zien we het wel niet? Op social media, in reclames, manieren waarop we zelfstandig kunnen worden en ons leven kunnen leiden zoals we dat zelf willen. En we moeten ons zeker losmaken van een God die helemaal niet bestaat. Dit is ontzettend gevaarlijk. Het leidt tot trots en uiteindelijk een afkeer van God.

Als je geen weerstand van de duivel ervaart, is belangrijk om je dan ook af te vragen of je nog werkelijk in God's Wil leeft. Als alles van een leien dakje gaat en je langer dan gewoonlijk minimale tot geen weerstand van de duivel ervaart zou het nog wel eens zo kunnen zijn dat de duivel je precies heeft waar hij je wil hebben: het gevoel dat je God helemaal niet nodig hebt. De duivel zal je nooit tegenhouden als je op het pad loopt waar hij je graag wil hebben.

En dan nog een bemoediging voor al mijn broeders en zusters die hevige weerstand van de duivel ervaren. Het is geen pretje, maar je zit op het goede pad en als jij door blijft lopen door alle beproevingen heen kan die slang alleen maar toekijken hoe jij je overwinning behaalt.

Tabita Kruit



## ▶ Wat zij zo sterk benadrukken

**Hoe los te komen van de destructieve invloed van leraars van de wet**

**Na jaren is een lang gekoesterde wens van Arno uitgekomen. Een boekje met de hierboven genoemde titel is gedrukt, prijs God! Hierin getuigt hij over hoe hij jarenlang meer en meer gevangen kwam te zitten in het web van valse leraren. En over hoe God hem op wonderbaarlijke wijze vrijzette, zodat hij nu kan zijn zoals God hem bedoeld heeft. Die vrijheid gunt hij een ieder.**

**Dit getuigenis schreef hij vanuit het vurige gebed anderen in soortgelijke situaties te leren, te waarschuwen, te bemoedigen en te bevrijden in Jezus' Naam. Dat geldt tevens voor de wolven in schaapsklederen zelf, voor wie hij eveneens een bewogen hart heeft. Velen hebben dit namelijk zelf niet door. Voor elke christen, kort of lang op de weg, kan het een eyeopener zijn.**

**Bovenal danken wij God hiervoor. Daarnaast wil ik, Rafaela Steijn die de taalkundige nabewerking hiervan mocht doen, Arno bedanken voor zijn niet aflatende passie en inzet voor God 's Koninkrijk samen met zijn gezin. En tot slot veel dank aan Ulfert Molenhuis die de prachtige omslag illustreerde met zijn uitzonderlijke grafisch talent.**

**De eerste 50 exemplaren zullen gratis worden weggegeven op de profetische studieavonden. Daarna wordt er gekeken of het mogelijk blijft om het boekje gratis te verstrekken.**

**Alle bijbelteksten in deze uitgave zijn ontleend uit de Herziene Statenvertaling. (Bron: Copyright ©2010/2016 Stichting HSV)**



## ▶ Ingezonden artikel

### God verandert wanhoop in hoop

Hanna was een zeer oprecht gelovige. Ze diende God met haar hele hart, maar haar leven was voor een groot deel een lijdensweg. God had haar baarmoeder toegesloten. Elkana, haar man die zielsveel van haar hield, had een tweede vrouw, Peninna, die wel kinderen kreeg en Hanna daar voortdurend mee confronteerde, als zout in de wonde.

*6 Haar tegenpartij treiterde haar telkens weer om haar kwaad te maken, omdat de HEERE haar baarmoeder toegesloten had. 7 En zo ging het jaar op jaar. Zo dikwijls als zij naar het huis van de HEERE ging, treiterde zij haar zo; dan huilde zij en at niet.*

**1 Samuel 1:6**

In bovenstaande tekst zie je duidelijk de opzet van de boze, namelijk in het lijden ons een vertekend beeld te geven van wie God is. Peninna treiterde Hanna 'om haar kwaad te maken.' Als je niet uitkijkt, kan kwaadheid veranderen in uiteindelijk zelfs afkeer van God. Het bijzondere is dat Hanna God bleef zoeken. Er staat dat ze 'bitter van gemoed' was, maar de bitterheid zette haar niet gevangen. Blijkbaar voelde zij zich veilig en vrij genoeg bij God om zich in al haar emoties te uiten.

*Bitter van gemoed bad zij tot de HEERE en zij huilde erg.*

**1 Samuel 1:10**

De spot van Eli, de priester die haar zachtjes zag bidden en haar onterecht verweet dat ze dronken was, kwam daar nog eens bovenop. Hier kunnen we twee heel belangrijke levenslessen uit trekken. God wil ten eerste niets liever dan dat we eerlijk zijn over onze diepste gevoelens, zeker ook de zogenaamd negatieve. Laten we onze boosheid, machteloosheid, woede, wanhoop, opstandigheid uiten naar God in plaats het weg te drukken of te rationaliseren met de Bijbel in onze hand. Dat is niet wat God wil. Hij wil ons ontmoeten zoals we zijn, in wie we zijn in onze geest, ziel en lichaam als geheel. Dat juist is Zijn onvoorwaardelijke, pure Liefde. En daarop gebeurde het wonder waar ze al zo lang naar gesnakt had. De HEERE dacht aan haar, staat er.

*19. Elkana had gemeenschap met zijn vrouw Hanna, en de HEERE dacht aan haar. 20. Het gebeurde na verloop van dagen dat Hanna zwanger werd. Zij baarde een zoon en gaf hem de naam Samuel, want, zei ze, ik heb hem van de HEERE gebeden.*

*27. Ik bad om deze jongen, en de HEERE heeft mij gegeven wat ik van Hem gebeden heb.*

**1 Samuel 1:19-20, 27**

De tweede les is dat hoe lang het ook duurt, te blijven bidden. Blijf God zoeken en vertrouwen. In 1 Samuël 2 gaat het verhaal door. Daar lees je de geweldige lofzang van Hanna met de benadrukking dat God alwetend is en dat Zijn daden recht zijn, altijd.

*3. Spreek toch niet steeds zo bijzonder hoogmoedig, en laat niets hooghartigs uit uw mond gaan; want de HEERE is een alwetend God, en Zijn daden zijn*

recht.

10 Zij die de HEERE ter verantwoording roepen, zullen verpletterd worden; Hij zal in de hemel over hen donderen. De HEERE zal rechtspreken over de einden der aarde; Hij zal Zijn Koning kracht geven, en de hoorn van Zijn Gezalfde opheffen.

De gebedsverhoring ging zelfs veel verder. Hanna baarde maar liefst nog vijf kinderen en aangaande Samuël staat het volgende vermeld:

19 En Samuel werd groot. De HEERE was met hem en liet niet een van al Zijn woorden onvervuld. 20. En heel Israël, van Dan tot Berseba toe, erkende dat Samuel aangesteld was tot profeet van de HEERE.

1 Samuel 3:19-20

Als u dit soort machteloze, onpeilbare verdriet kent in welke vorm dan ook, bid ik met heel mijn hart dat u hier moed uit zult putten en dat elke misvorming betreffende uw Godsbeeld nu verslonden wordt in de almachtige Naam van Jezus Christus. Ik bid voor nieuwe moed, hoop, vertroosting en uitredding voor elke lezer in welke ogenschijnlijk uitzichtloze situatie dan ook.

Geliefde broeders en zusters, geef alstublieft nooit en te nimmer op. Blijf God zien zoals Hij is. Blijf Hem aanroepen. Hij hoort en verhoort, op Zijn manier en op Zijn tijd. Hij laat geen bidder staan. Hij houdt intens veel van u en verlangt er meer dan wat ook naar steeds opnieuw uw hart en stem te horen.

Be blessed,

Rafaëla Steijn



## ▶ Profetische Tijden

**De vraag die ik mezelf onlangs stelde was 'Zal ik in mijn leven de opname van de gemeente van Jezus gaan meemaken?' Als je het nieuws een beetje volgt, zien we de weeën waarover Jezus sprak in Mattheüs 24. Dit hoofdstuk gaat over de tijd van het einde. In die tijd zullen er oorlogen en hongersnoden zijn, volken en koninkrijken die tegen elkaar opstaan, aardbevingen enzovoort. En dan staat in vers 8:**

**8 Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën.**

**In deze tijd is geestelijke waakzaamheid geboden. Deze waakzaamheid is nodig om niet misleid te worden. Jezus geeft in vers 4 een waarschuwing: Pas op dat niemand u misleidt. Ja, de weeën zijn begonnen, oorlogen, aardbevingen, rampen, enzovoort zijn aan de orde van de dag. Bijna elke dag lees je op het nieuws er wel over. Het aantal valse profeten en leraren neemt toe. Dus blijf toetsen en wees waakzaam.**

**Toch weten we noch de dag noch het uur. Jezus Zelf weet het niet eens, laat staan wij. Maar we zijn wel in het seizoen aangekomen. Het seizoen waarin de Here Jezus terug gaat komen in de lucht om Zijn Gemeente thuis te halen. Daarna zal, zoals de profeten hebben aangekondigd, de Grote Verdrukking beginnen.**

**Laten wij waakzaam zijn en ons voorbereiden om onze Heer in de lucht te ontmoeten. Laten we net zoals de wijze maagden onze olie en lampen op orde hebben. We leven in het seizoen waarin de Bruidegom eraan komt. Terugkomend op de vraag is het antwoord: Ja, het is mogelijk dat jij en ik het gaan meemaken.**



**“Jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven, en vooral daarnaar dat u mag profeteren.”**

1 Korinthe 14:1

