



NIEUWS

VASTE GROND

4 2023

▶ De kracht van de Heilige Geest

De discipelen hadden samen met Jezus ongeveer drie jaar lang opgetrokken. Vlak voor de kruisiging neemt Jezus hen mee naar de bovensaal. Zij hadden Jezus lief. Ze hadden geleerd om meelevend te zijn. Er waren zelfs momenten waarop zij zichzelf opofferden. Maar ze waren nog niet gekwalificeerd om voor Jezus te zijn als Zijn getuige.

Zij hadden de wonderen en tekenen gezien die Jezus had gedaan. Zij stonden erbij toen zieken genezen werden, personen werden bevrijd. De discipelen waren door Jezus uitgezonden en hadden macht ontvangen om onreine geesten uit te drijven en zieken te genezen (Mattheüs 10:1). Sommige van de discipelen hadden de verheerlijking op de berg meegemaakt en iets gezien van de hemelse verschijning van Jezus. Petrus wist dat Jezus de Christus was, de Zoon van God. De discipelen hadden Jezus' lijden van dichtbij meegemaakt. Zij waren in de buurt toen Jezus bloed zweette van angst. Zij waren erbij toen hij verraden en meegenomen werd door soldaten. Zij hadden Hem aan het kruis zien hangen en Zijn sterven gezien.

De discipelen kwamen in aanraking met een leeg graf en even later verscheen Jezus aan hen. Maar toch waren zij nog niet gereed om een getuige van Hem te zijn. De discipelen hadden Jezus naar de hemel op zien stijgen. Zij hadden gezien hoe Hij de aarde verliet en wisten van de belofte dat Hij de Trooster, de Helper zou gaan zenden. Maar helaas, de discipelen waren nog steeds niet klaar om Zijn getuige te zijn, nee, ze hadden hun kwalificatie nog niet ontvangen.

De opdracht van Jezus

Toen Jezus ten hemel voer, gaf Hij de discipelen een opdracht mee.

*zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei Hij, van Mij gehoord hebt;
5 want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Handelingen 1:4-5*

8 maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.

Handelingen 1:8

(Bron: Copyright ©2010/2016 Stichting HSV)

U zult kracht van de Heilige Geest ontvangen. Jezus zei hun dat zij kracht zouden ontvangen, om getuigen van Hem te zijn. Zonder die kracht waren de discipelen niet gekwalificeerd om Zijn getuigen te zijn. Zonder die kracht is het onmogelijk om getuigen te zijn.

De voorwaarde

Om een gekwalificeerde getuige van Jezus te zijn moet eerst voldaan worden aan een voorwaarde, namelijk dat de kracht van de Heilige Geest ontvangen wordt.

Jezus zei hun dat ze gedoopt zouden worden met de Heilige Geest en dat zij kracht zouden ontvangen om Zijn getuige te zijn. Waarom is dit zo belangrijk, waarom is de kracht van de Heilige Geest belangrijk bij het getuige zijn?

En als Die gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel:

Johannes 16:8 *(Bron: Copyright ©2010/2016 Stichting HSV)*

Het waren de woorden die de Heilige Geest door Petrus heen sprak die de harten van de mensen raakten.

Dat betekent dat wij niet een goede getuige kunnen zijn zonder de kracht van de Heilige Geest.

ArnoKruit



▶ Bidden voor hooggeplaatsten

1 Ik roep er dan vóór alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen,

2. voor koningen en allen die hooggeplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden, in alle godsvrucht en waardigheid.

1Timotheüs 2:1 (Bron: Copyright ©2010/2016 Stichting HSV)

Op 22 november kunnen we weer naar de stembus. Menigeen hoor ik nu al, begrijpelijkerwijs, zuchten. Ons land verkeert in grote chaos. Je zou er cynisch van worden. Steeds meer Nederlanders haken af, sluiten zich af van hun kabinet, hun land, waardoor het enkel nog meer ontwricht raakt.

Enerzijds kan ik dat heel goed begrijpen vanwege de vele crises die er zijn. En ik durf te zeggen dat ik als geen ander bijvoorbeeld weet hoe traumatiserend falende onderwijs -, zorg - en rechtssystemen zijn. De pijn van het niet gehoord en gezien zijn is terecht en mag er zeker zijn.

Maar anderzijds zijn wij tegelijkertijd als christenen geroepen om op de bres te staan, om te bidden voor alle mensen dus ook voor hen die weg dreigen te zakken, die afhaken en radicaliseren en voor onze overheid die leiding moet geven aan Nederland, zie de bovengenoemde Bijbeltekst. Ook hierin behoren wij anders te zijn, niet gelijkvormig aan deze wereld. Wij zijn bevoorrecht, want wij

kennen en dienen de enige, waarachtige, levende God die almachtig is en intens veel van ons land houdt. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn, zegt de Bijbel. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, omdat er kracht aan verleend wordt. Bid en u zal gegeven worden. God is bij machte oneindig veel meer te doen dan wij überhaupt kunnen bidden of beseffen.

God heeft ervoor gekozen om ons als Zijn Gemeente te laten functioneren op aarde voor Hem, om zo elkaar te dienen maar zeker ook onze overheid. Hij heeft ons nodig. Zo staat het in Zijn Plan. En Hij wil daarvoor gebeden zijn. Omdat Hij uit Liefde een diepe relatie met ons wil, omdat wij voor Hem kostbaar zijn, omdat Hij wil dat wij een stil en rustig leven kunnen leiden in alle godsvrucht en waardigheid en omdat Hij ons volle blijdschap wil geven.

23 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Alles wat u de Vader zult bidden in Mijn Naam, zal Hij u geven.

24. Tot nu toe hebt u niets gebeden in Mijn Naam; bid, en u zult ontvangen, opdat uw blijdschap volkomen zal worden.

Johannes 16:23-24 (Bron: Copyright ©2010/2016 Stichting HSV)

Ik was geen trouwe bidster voor de regering, voor ons land,



Agenda!

29 november 2023

Profetische Studieavond.

Klik op of scan code.

maar God gaf mij vorig jaar een beeld dat mijn visie hierover veranderde. Laat onderstaand beeld ons allen aanmoedigen om door te gaan, te blijven bidden en te geloven dat onze God ons van oorsprong christelijke land herstellen wil en kan als nooit tevoren. Wat ook ons voor ogen is, de Bijbel moedigt ons aan om ons in geen enkel opzicht door de tegenstander te laten beangstigen en te blijven zien op Hem.

Ik zag in een flits ons kabinet, niet in zijn totaliteit maar een deel ervan. Voorop stond Cora van Nieuwenhuizen, waarom zij specifiek weet ik niet. Maar omdat er ingezoomd werd op haar kon ik goed zien wat er zich in de chaos afspeelde daar. De politici van ons land hadden allemaal zwarte vogels van zo'n 15 centimeter lang vastgeplakt op hun ogen. Luidruchtig vlogen ze rond en ze zochten uit alle macht naar prooi om hun plaats in te nemen. Ik probeerde ze in dat beeld zelf eraf te rukken, het was een naar beeld en de vogels hadden de totale overhand. Het lukte me niet. Het waren er teveel en ze zaten te vast. Ineens werd ik doordrongen van mijn eigen geklaag, cynisme en oordelen. Ik zag met geestelijke ogen en vroeg vergeving voor mijn onbijbelse gedrag.

God zei me te bidden voor de regering. Bid, dat de ogen geopend worden, dat de verblinding verdwijnt in Mijn Naam, zei God. Dat deed ik. Niet lang daarna vertrok de vrouwelijke politica op wie God naar mij toe had ingezoomd. Wij zien niet altijd wat er gebeurt, maar dat is ook niet onze verantwoordelijkheid. Onze taak is om te bidden, te zegenen. De beantwoording is aan God. En dat doet Hij op Zijn Manier vanuit Zijn Soevereiniteit. Hij is diep bewogen over ons land. Hij houdt van ons land en van elke inwoner persoonlijk, ook politici. Doen jullie mee?

Laten wij niet moede worden goed te doen, zegt de Bijbel, want wanneer het eenmaal tijd is, zullen wij oogsten. Houd moed, geliefde broeders en zusters.

Rafaëla Steijn



▶ Profetische Tijden

In deze tijd zien we de vervulling van profetieën in rap tempo plaatsvinden. We zien dat wat de profeten voorspelden, uitkomt. En het gaat heel snel.

De oproep om je gereed te maken voor de komende Bruidegom klinkt vaker en luider.

Ja, wij hebben een mooie toekomst. Wij hebben als kinderen van God een Bruidegom die voor ons gestorven aan het Kruis en weer opgestaan is. Die de prijs betaald heeft voor onze zonden en de weg heeft vrijgemaakt tot de Vader, zodat wij niet verloren gaan.

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Johannes 3:16 (Bron: Copyright ©2010/2016 Stichting HSV)

Maar laten we alsjeblieft niet vergeten te bidden voor verloren zielen. Ook in deze oorlog die nu plaatsvindt in het Beloofde Land vallen vele slachtoffers. De vraag is: kennen zij Jezus op het moment dat hun leven eindigt? Of gaan zij verloren en komen ze terecht in de hel?

Laten wij dat niet vergeten mee te nemen in ons gebed. Dat er vrede mag komen en dat er nu vele zielen gered mogen worden voor het Koninkrijk van God.

Want ook voor de Arabieren is Jezus gestorven. Hij kwam voor de gehele mensheid.





“Jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven, en vooral daarnaar dat u mag profeteren.”

1 Korinthe 14:1

