



NIEUWS

VASTE GROND

3 2023

▶ Rust en Stilte

De vakantie tijd is weer aangebroken. Ik hoor regelmatig: eindelijk vakantie, even lekker van de rust genieten. Maar wat wordt er tegenwoordig onder rust verstaan? Als ik om me heen kijk dan zie ik zo veel onrust. De definitie van rust lijkt geheel veranderd. Jezus zegt in Zijn Woord:

Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.

Mattheüs 11:28 (Bron: Copyright ©2010/2016 Stichting HSV)

Maar de rust die Jezus hier bedoelt, is niet de rust die ik bij velen waarneem. Rust, ja lekker even rust, maar als je over stilte begint dan wordt het al moeilijker. Zo veel mensen hebben moeite met stilte. Er zijn er die de hele dag muziek om zich heen nodig hebben, anders is het allemaal te stil

De vraag die ik me dan stel is: hoe vind je rust, als je niet meer tegen stilte kunt? En de tweede vraag die daar achteraan komt is: hoe kun je God ontmoeten als je stilte niet kunt verdragen?

Jezus ging de berg op om in rust te bidden met Zijn Vader. Hij sloot de hele wereld buiten en had daar quality time met Zijn Vader. En als ik het onderwijs van Jezus goed begrijp, dan roept Jezus ons op om de Vader te ontmoeten in de binnenkamer

Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader, Die in het verborgene is; en uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden

Mattheüs 6:6 (Bron: Copyright ©2010/2016 Stichting HSV)

Ga in je binnenkamer, met andere woorden zoek een plek waar je rustig met de Vader kunt praten. Een plek waar je even de wereld buiten kunt sluiten. Een plek waar telefoon, computer en andere afleidingen geen invloed meer op je hebben. Sommigen vinden dit door de natuur in te gaan en

al wandelend door de bossen, te praten met de Vader. Wat heerlijk is het om de Vader te ontmoeten en met Hem te praten over alles wat je bezighoudt. Wat heerlijk is het om bij Jezus neer te knielen en Hem te aanbidden en rust te vinden voor je ziel. Want Jezus is de Enige die je werkelijk rust van binnen kan geven. Hij is namelijk de Bron van onze vrede.

Ikzelf heb zo veel momenten in mijn leven gehad, waar ik geen enkele rust meer kon vinden. Spanningen liepen op en alle situaties die ik dacht onder controle te hebben, veranderden in chaos. Zelfs al had ik vakantie, dan nog wilde de onrust niet weggaan. Er waren dagen bij die zo veel onrust bevatten, dat ik steeds verder in een depressie kwam. Niks leek te veranderen totdat ik Jezus ontmoette en Hem aannam als mijn Redder en Verlosser. Toen pas werden mij sleutels aangereikt die de weg openden om rust te gaan vinden.

Eén van de sleutels die Jezus mij aanreikte was om in de binnenkamer te gaan en de wereld buiten te sluiten en alleen met Hem te zijn. Daar op die plek van stilte kon ik mijn hart bij Hem uitstorten. Daar begon het genezingsproces en begon langzaam de onrust uit mijn hart te verdwijnen en kwam er Zijn vrede voor in de plaats.

Doordat ik al mijn zorgen voor Hem neer ging leggen en mijn hele hart bij Hem uitstortte, kwam ik tot rust. En toen ik tot rust gekomen was, kon ik de stilte verdragen. Jezus reikte mij zo veel sleutels aan dat ik zelfs begon te genieten van de stilte en steeds vaker Hem wilde ontmoeten.

Jezus haalde mij uit de depressiviteit en gaf mij een compleet ander leven. Nu kan ik niet zeggen dat er geen momenten meer zijn waarin onrust een rol speelt. Soms slaat de onrust nog wel eens toe, maar ik weet nu waar of beter gezegd bij Wie ik moet zijn om weer tot rust te komen.

Arno Kruit.



▶ Een voorrecht gebroken te zijn

Kinderen van God die door heel moeilijke tijden gaan krijgen het voorrecht om God heel erg dichtbij te ervaren

Met God worstelen kan alleen maar als Hij heel erg dichtbij is

Jacob

Mensen met wie God een grote bedoeling heeft, hebben het in hun leven vaak niet makkelijk. Vanaf hun jeugd gaat de duivel al rond als een briesende leeuw. Zelf heb ik hier veel ervaring mee. De duivel wilde al van mij af toen ik werd geboren. Mijn moeder kreeg bloedvergiftiging en de bevalling duurde meer dan een dag. Gelukkig hebben wij het beiden overleefd. Als kleuter begon ik last te hebben van verschillende lichamelijke problemen waar ik tot op deze dag nog steeds last van heb. Een groot deel van mijn leven heb ik me in ziekenhuizen en fysio-praktijken bevonden. Mijn gezin heeft meer woestijnen dan oases gezien, maar in al die moeilijkheden heb ik het voorrecht gehad om God ontzettend dichtbij te ervaren.

Ik heb van jongs af aan het voorrecht gehad om samen met God elke stap te nemen en om Zijn hart te voelen, met Hem te praten. Dit is iets wat maar weinig mensen ervaren in hun leven. De reden hiervoor is dat mensen die het makkelijk hebben geen behoefte hebben om God zo dichtbij te ervaren. Ze beseffen op een veel minder diepe manier dat ze God in hun leven nodig hebben. Maar

mensen die door tijden van moeite en pijn gaan die maar niet lijken op te houden, beseffen hoe hard ze God nodig hebben.

Toen ik ongeveer 13 jaar oud was, was ik niet erg veel met God bezig. Ik was meer met mezelf bezig en wat mijn vrienden van me vonden. Totdat ik op een warme zomerdag na mijn laatste schooldag een auto bij een oversteekplaats niet aan had zien komen. De auto schepte mijn fiets op en ik werd door de lucht geslingerd. Gelukkig kwam ik er met een paar blauwe plekken en een gekneusd stuitje mee weg. Toen ik thuiskwam en de realiteit van wat er gebeurd was tot mij doordrong keek ik naar mezelf in de spiegel. Ik keek naar mijn betraande gezicht en besepte dat ik helemaal niet zo sterk was als dat ik had gedacht. Ik dacht dat ik wel wat kon hebben en dat ik in zo'n situatie wel zou weten wat ik had moeten doen. Maar ik bevroor. Ik besepte hoe hard ik God nodig had en dat je nooit weet wanneer het jouw tijd is om te gaan. Ik had door hoe klein en hoe zwak ik was in vergelijking met Hem. Ik smeekte God voor Zijn vergeving en gaf mijn leven opnieuw aan Hem.

He shall call upon Me, and I will answer him; I will be with him in trouble; I will deliver him and honor him. With long life I will satisfy him, And show him My salvation."

Psalm 91:16 (NKJV)

Ik ben nu 18 en in de vijf jaren die na het ongeluk kwamen, ben ik door vele dalen heen gewandeld, die soms eeuwig leken te duren. Het ene na het andere. Momenten waarin ik mezelf niet meer herkende en naar God schreeuwde: "Waarom mij?". Op die vraag heb ik nooit een antwoord



gekregen, maar ik heb het als een zegen leren ervaren. Dagen waarop ik het niet meer zag zitten ging ik samen met mijn Vader op mijn bed zitten en als ik geen woorden meer kon uitspreken luisterde Hij naar mijn hart. Hij wist precies wat er in mij speelde en wat ik nodig had. Wanneer ik mij niet begrepen voelde, wist ik dat Hij mij wel begreep.

En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.

En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit

Romeinen 8:26-27 (Bron: Copyright ©2010/2016 Stichting HSV)

Ik heb Hem zo persoonlijk leren kennen. Ik heb geleerd naar Zijn stem te luisteren en Hem steeds meer gezien in alles wat er om mij heen gebeurde. Hij was altijd precies op tijd, nooit te vroeg en nooit te laat. Altijd precies op tijd. En als ik teveel op mensen besloot te vertrouwen herinnerde Hij mij weer dat Hij niet de laatste hulp bij ongelukken is, maar de Eerste.

Mensen vinden het knap dat ik nog steeds blij glimlachen door de moeilijkheden heen, ze noemen me dapper. Maar dapper voel ik me niet. De enige reden die ik heb om blij te blijven is dat ik vreugde heb gevonden die onafhankelijk is van mijn omstandigheden, maar van mijn Heer en Redder, want Hij is altijd Dezelfde.

Worstelingen zijn geen pretje en ik kan zeker niet zeggen dat mijn glas altijd halfvol is, maar ze hebben me wel sterker gemaakt. Ik ervaar nog steeds momenten waarop ik

niet meer weet wat ik tegen God kan zeggen. Maar ik heb geleerd hoe ik mijn geestelijke uitrusting aan moet trekken en dat ik deze altijd dien aan te houden. Hij heeft mij leren vechten in Zijn leger. En ik leer nog steeds. Ik ben vaak gevallen en ik val nog steeds, een heilig boontje ben ik zeker niet, maar Hij heeft me altijd weer opgepakt en teruggezet waar ik was gebleven. Ik heb Zijn troost en genezing persoonlijk ervaren. En ik hoop dat ik ooit mensen mag zegenen met wat ik heb geleerd.

Hoewel ik nu nog steeds met mijn lichamelijke en mentale problemen worstel weet ik dat God mij nooit alleen zal laten. Ik heb Hem echt leren kennen als een Vader.

Christenen die door grote moeilijkheden heen gaan kunnen een intieme band met God de Vader ontwikkelen, als ze Hem toelaten dat te doen. Zij beseffen hoe hard ze Hem nodig hebben om ook maar één volgende stap te nemen, om de volgende adem uit te blazen. Als jij worstelt met het leven en de moeilijkheden die het naar je toe slingert, weet dit: Jezus is zo dichtbij, dichterbij dan je eigen adem. En als jij Hem vertrouwt, zal Hij je er sterker door maken. Zijn liefde is nog getrouwer dan de opkomende zon. Hoe lang het ook duurt, de overwinning is dichtbij. Het is een echt voorrecht gebroken te zijn.

Tabita Kruit



Agenda!

27 september 2023

Profetische Studieavond

Klik op of scan code.

► Bij wie schuil jij?

Waar ga jij als eerste heen, naar wie ren je toe, als je iets overkomt?

Stel jezelf eens de volgende vraag. Toen je in een moeilijke situatie terecht kwam en je overweldigd werd door de problemen, wat was je eerste reactie, wie was de eerste persoon die je raadpleegde? Wie was het?

In deze tijd waarin ons geleerd wordt het allemaal zelf op te lossen, rennen velen direct naar een pastor, een pastoraal medewerker of hun beste vriend of vriendin als zij in moeilijkheden komen. In plaats van naar hun gebedskamer te gaan of naar Jezus te gaan of hun hart uit te storten bij de HEERE.

Hun eerste impuls bij moeilijkheden is om een voorganger, oudste, pastoraal werker of beste vriend of vriendin te bellen. Ze stellen hun vertrouwen in mensen, ze raadplegen als eerste mensen.

De Schrift leert ons

9 Vertrouw op Hem te allen tijde, volk; stort uw hart uit voor Zijn aangezicht. God is voor ons een toevlucht. Sela

Psalm 62:9 (HSV) (Bron: Copyright ©2010/2016 Stichting HSV)

Raadpleeg als eerste de HEERE en leg Hem als eerste het probleem voor. En wacht dan op de leiding van de Heilige Geest voor Zijn instructies wat te doen in deze specifieke situatie.

Wie is jouw schuilplaats?

Arno Kruit



► Profetische Tijden

Al een tijd ervaar ik sterk in mijn hart dat God op zoek is naar kinderen van Hem, die net als de profeet Nathan, de boodschappen van God willen gaan brengen aan de koningen.

Nathan's werkwijze vind je in de Bijbel onder andere in 2 Samuël 12, toen de profeet Nathan naar David werd gezonden om hem een boodschap van God te brengen. David was voor zijn eigen gewin ongehoorzaam geweest aan enkele geboden die de Here gegeven had aan het volk Israël. Als eerste brak hij het tiende gebod uit Exodus 20:17. David begeerde de vrouw van een ander, zie ook 2 Samuël 11:1-3. Daarna brak hij het zevende gebod, Exodus 20:14. Hij pleegde echtbreuk door met Bathseba naar bed te gaan, 2 Samuël 11:4. En als laatste brak hij ook het zesde gebod, Exodus 20:13. David liet Uria, de man van Bathseba, vermoorden, lees hiervoor 2 Samuël 11:15.

Nathan kwam binnen bij David en legde hem een juridische kwestie voor, zie 2 Samuël 12:1-4. David ontstak in woede toen hij hoorde welk onrecht deze man was aangedaan. David vond dat hij het viervoudig moest vergoeden, omdat de man geen medelijden had betoond aan degene die zo weinig had. Daarna bracht Nathan de boodschap van God over naar David: David zelf was die onrechtvaardige man. De manier waarop Nathan de boodschap bracht was geweldig. Nathan haalde David niet onderuit. Nee, David haalde zichzelf onderuit. Nathan veroordeelde David niet; David veroordeelde zichzelf.

De cursus profetie die ik al een aantal keer heb mogen geven, helpt kinderen van God om te groeien in het profetische. Dus mocht je meer willen leren over de gave van profetie? Neem dan contact met ons op. Ik informeer je graag over de mogelijkheden.





“Jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven, en vooral daarnaar dat u mag profeteren.”

1 Korinthe 14:1

