



NIEUWS

VASTE GROND

2 2023

► Nieuws van het front

Ongeveer een jaar geleden zijn wij als profetische toerustingsschool begonnen met het houden van studieavonden over diverse onderwerpen. Inmiddels zijn we zeven avonden verder. Op onze geestelijk reis opzoek naar wat God van ons verlangde mochten wij kinderen van God toerusten met onderwijs en bemoedigen met profetische woorden.

De eerste studieavond is georganiseerd naar aanleiding van vragen over de opname. Een van onze teamleden ontmoette regelmatig kinderen van God die vragen hadden over de opname van de gemeente van Jezus Christus. Toen er bleek dat er veel vragen waren over dit onderwerp besloten we om een avond te organiseren.

Tijdens deze avond is er niet alleen onderwijs gegeven. Het idee was om mensen toe te rusten, maar God had een nog een veel beter plan. Door de Heilige Geest geleid werden Zijn woorden doorgegeven aan Zijn kinderen. Dit door middel van de gave van profetie. Dit laatste zette ons team aan het denken. Wat wil de Heer ons vertellen?

Als team besloten we gezamenlijk te bidden om wijsheid; we baden vooral om er achter te komen wat de wil van de Heer was omtrent deze bijeenkomsten.

Een tweede avond over hetzelfde onderwerp werd georganiseerd, mede omdat een aantal personen nog niet in de gelegenheid waren geweest om de eerste keer aanwezig te zijn. Ook tijdens deze avond kwamen de woorden van God tot de aanwezigen.

We zagen een duidelijk verlangen naar het profetische. Op dat moment werd het voor ons duidelijk welke richting de Heere ons op wilde sturen: profetische studieavonden.

De daarop volgende avonden is er onderwijs gegeven over de gave van profetie. Wat is de basis van ons profeteren,

waarom is profetie belangrijk, hoe ga je om met het profetische woord dat je gekregen hebt? enz.

Het eerste gedeelte van de avond die we nu organiseren bestaat uit een stuk Bijbels onderwijs en in het tweede gedeelte is gelegenheid, voor degene die dat wensen, om woorden van God in ontvangst te nemen.

God is nog steeds een sprekend God. Hij wil heel graag tot je spreken en met je praten. Wij hebben een levende God en geen dode. Wij dienen een almachtige God, welke door zijn Geest tot ons kan en wil spreken.

Wil je ook een woord van God ontvangen? De volgende profetische avond wordt gehouden op woensdag 31 mei. Klik op of Scan de qrcode voor meer info.



Namens het team Vaste Grond

Arno Kruit



▶ Geloof geen angst

Angst is iets heel erg krachtigs. Het kan de controle over ons lichaam en onze geest nemen. Op een of andere manier maak je soms door angst beslissingen die je, als je er goed over nagedacht had, nooit had gemaakt. Als jouw geest is opgevuld door angst, dan is jouw connectie met God daardoor verstoord. Onze geest is wat ons verbindt met God. Als dit kanaal door iets anders, zoals angst, geblokkeerd is heeft dat effect op ons geloofs leven.

Romeinen omschrijft angst zo:

For you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the Spirit of adoption by whom we cry out, Abba, Father!

Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader!

Romeinen 8:15 (NKJV & HSV)

Bron: Copyright ©2010/2016 Stichting HSV

Angst is dus een geest, maar kan ook een emotie zijn. Er bestaan dus verschillende soorten angst. Angst is een natuurlijke emotie die ons waarschuwt tegen gevaar, maar angst die zich voordoet als angstige bezorgdheid is de angst waar wij als christenen voor op moeten passen. Angstige bezorgdheid is een angst die het tegenovergestelde van geloof is. "Angst" (ofwel angstige bezorgdheid) is het geloof dat het allerslechtste gaat

gebeuren en "geloof" is het geloof dat het allerbeste zal gebeuren. Ze zijn dus het tegenovergestelde. Angst is gebondenheid. Geloof is vrijheid.

De Bijbel vertelt ons voortdurend om niet bang te zijn. We hoeven niet bang te zijn, nee, we moeten zelfs niet bang zijn. Het verhaal van Petrus geeft ons een duidelijk beeld van wat er gebeurt als je angst toch leiding over je leven laat nemen. Wanneer Petrus ziet dat Jezus op het water loopt wil hij naar zijn Meester toe. Hij stapt met zijn geloof op het water en zet een paar stappen, maar toen hij de razende golven en het wilde water zag begon hij zich af te vragen of dit wel goed ging.

28 Petrus antwoordde Hem en zei: Heere, als U het bent, geef mij dan bevel over het water naar U toe te komen. 29 Hij zei: Kom! En Petrus klom uit het schip en liep op het water om bij Jezus te komen. 30 Maar toen hij op de sterke wind lette, werd hij bevreesd, en toen hij begon te zinken, riep hij: Heere, red mij!

Mattheüs 14:28-30

Bron: Copyright ©2010/2016 Stichting HSV

Zijn angst werd groter dan zijn geloof en hij zonk. Gelukkig was Jezus daar en tilde hem op en zette zijn voeten weer



Contact:

www.vasteground.org

info@vasteground.org

Klik op of scan code.

stevig op het water. Dit verhaal leert ons dat angst zelfs fataal kan zijn in situaties. Gelukkig zal Jezus daar altijd zijn om ons weer uit het water op te hijsen, maar het leed is al geleden.

31 Jezus stak meteen Zijn hand uit, greep hem vast en zei tegen hem: Kleingelovige, waarom hebt u getwijfeld?

Mattheüs 14:31

Bron: Copyright ©2010/2016 Stichting HSV

Jezus weet als geen ander wat angst als emotie is. Hij was zelfs zo bang dat hij bloed zweette. Maar Hij zij tegen zijn Vader: "Laat Uw wil geschieden en niet die van Mij" en Zijn Vader gaf Hem kracht om door te gaan.

De geest van angst zal om het hoekje komen kijken als jij een beslissing neemt uit geloof. Het zal je proberen te overtuigen dat dit nog weleens goed mis zou kunnen gaan. Het zal je vertellen te vluchten en je post te verlaten. Het zal je vertellen dat dit het niet waard is. Als jij angst zijn werk laat doen en eraan toegeeft, zal jouw connectie met God daardoor beïnvloedt worden, maar als jij besluit dat God ons niet de geest van angst heeft gegeven, maar van geloof en daaraan vasthoudt, zal de angst vanzelf vluchten. Het goede nieuws is dat Jezus sterker dan angst is en je nooit alleen zal laten. Het is oké als natuurlijke angst aanwezig is, zolang je het niet toestaat het schip te kapen.

Tabita Kruit



► Tekenen der tijden

Afgelopen week kwam ik een artikel tegen. Dit riep veel vragen bij mij op. In het artikel werd er gesproken over het evangelie. Er werd gesproken over wedergeboorte, over een eeuwig leven en over redding, maar een onbehaagelijk gevoel bekreep mij.

In eerste instantie zou je denken, geweldig toch. Maar verder lezende viel me iets op. De gedachte die bij me binnen kwam was er één waar ik van schrok. Eén die me opnieuw aan herinnerde dat we echt in de eindtijd leven.

In het artikel wordt helemaal niet gesproken over bekering; je afkeren van zonden. De reden dat wij redding nodig hebben en de kern van het evangelie ontbrak volledig. De kracht van het evangelie, dat wij door het bloed van Jezus, de Zoon van God vergeving kunnen ontvangen, daarover wordt volstrekt niet gesproken.

Wij zijn nog steeds zondaren die alleen door Jezus Christus, die de Weg, de Waarheid en het Leven is tot de Vader kunnen komen. Zonder bloedvloeing is er geen vergeving mogelijk. Als heiliging en reiniging geen deel uitmaakt van het evangelie dat je verkondigt, heb je de plank volledig misgeslagen.

Het evangelie aanpassen door dingen weg te laten, maakt het evangelie krachteloos en doet af aan het offer dat Jezus voor ons heeft overgehad.

Laten wij het juiste evangelie verkondigen.





“Jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven, en vooral daarnaar dat u mag profeteren.”

1 Korinthe 14:1

