



NIEUWS

VASTE GROND

1 2023

▶ Een dag om naar uit te zien

Ons team wenst u een gelukkig en een gezegend nieuwjaar.

Dit jaar wil ik beginnen door een vraag in jullie midden te leggen. Een vraag waar even tijd voor nodig is om over na te denken. De vraag luidt als volgt: "Is 2023 een jaar van heiliging?"

Dit jaar zal een belangrijk jaar zijn voor de kinderen van God. Ik geloof dat dit een jaar van heiliging zal zijn. Een jaar van heiliging zodat de kinderen van God gereed gemaakt worden voor de bruiloft van het Lam. Jezus zal spoedig op een bevel van God in de wolken Zijn bruid verzamelen; Hij komt voor een bruid zonder vlek en rimpel.

opdat Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn

Efeze 5:27 (HSV)

Eén van de belangrijkste redenen waarom de Heilige Geest naar de aarde gezonden is, is om de bruid van Christus gereed te maken voor de bruiloft. Het is daarom ook belangrijk om de Heilige Geest toe te laten in je leven en Hem de ruimte te geven, zodat Hij je voor kan bereiden op die grote dag. Het is een dag die spoedig gaat komen! Als je goed om je heen kijkt, dan zie je dat in een rap tempo de wereld in gereedheid wordt gebracht voor de laatste dagen van onze geschiedenis.

De Heilige Geest is zó een lieflijk persoon. Hij is een geweldige helper en onderwijzer. Wat een zegen is het om Hem in je leven te hebben. Jezus, die door zijn dood het mogelijk heeft gemaakt dat de Heilige Geest in ons is/kan komen wonen. Het is zó geweldig als Jezus door middel van

de Heilige Geest tot je spreekt. De zachte liefelijke stem, die je opbouwt, bemoedigt, vertroost en soms ook vermaant.

Het is goed om de Heilige Geest ook te erkennen als degene die ons/jou voorbereid op die grote dag die gaat komen. Zodat onze/jouw olie op orde is als de Bruidegom komt. Het is ontzettend belangrijk om gereed te zijn op die belangrijke dag; deze dag wil je echt niet missen!

Het is goed om de Heilige Geest alle ruimte te geven om ons te heiligen en te reiniging. Hij weet precies wat er in je leven nog aan zonden aanwezig is. Hij weet exact de dingen die jij probeert verborgen te houden; Hij is degene die alle diepten doorzoekt, ja zelfs de diepten van God.

Aan ons echter heeft God het geopenbaard door Zijn Geest. De Geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God.

1 Korinthe 2:10 (HSV)

Er ontsnapt niets aan Zijn aandacht; er niets is voor Hem verborgen. Hij wil jou zo graag helpen om op een lieflijke manier af te rekenen met alle dingen die niet in je leven thuis horen. Hij wil je helpen om je angst te overwinnen, die ervoor zorgt dat je de verborgen dingen in je leven niet aan Hem durft toe te vertrouwen. Onthoud goed: Hij is een Geest vol van liefde en ontferming. Hij zal je niet teleurstellen; Hij is namelijk de Geest van God. Als je Hem durft te vertrouwen, ook in de verborgen dingen, dan zal Hij samen met jou werken aan goede en permanente oplossingen voor deze dingen, zodat je werkelijk mag gaan ervaren wat vrijheid in Christus werkelijk inhoudt.

Mijn gebed is dat elke christen zich laat heiligen en laat reinigen, zodat wij allen gereed staan op die belangrijke dag: het is een dag om naar uit te zien.

Arno Kruit

Waarom is profetie belangrijk?

▶ Profetische studieavond

Op 30 november 2022 hebben wij een profetische studieavond gehouden met als onderwerp: "Waarom is profetie belangrijk?". Op deze avond hebben wij uitvoerig over dit onderwerp gesproken. Ook is er gelegenheid geweest om door middel van de gave van profetie een woord van God te ontvangen.

Het doel van de avond was om onderwijs te geven over waarom de gave van profetie en de bediening van een profeet enorm belangrijk is voor de gemeente van Jezus Christus.

Het bijbelgedeelte wat deze avond centraal stond was:

1 Jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven, en vooral daarnaar dat u mag profeteren. 2 Wie namelijk in een andere taal spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God, want niemand begrijpt het, maar in zijn geest spreekt hij geheimenissen. 3 Wie echter profeteert, spreekt tot mensen woorden van opbouw en vermaning en troost. 4 Wie in een andere taal spreekt, bouwt zichzelf op, maar wie profeteert, bouwt de gemeente op. 5 En ik zou wel willen dat u allen in andere talen spreekt, maar vooral dat u profeteert. Immers, wie profeteert, is meer dan in andere talen spreekt, tenzij hij het uitlegt, opdat de gemeente erdoor opgebouwd wordt.

1 Korinthe 14:1-5 (HSV)

Profetie is bedoeld ter opbouw van de gemeente van Jezus Christus. Het is God die door middel van de gave van profetie, door zijn Geest tot ons spreekt. God verlangt ernaar om met zijn kinderen te praten. Hij is een sprekend God. Hij gebruikt de gave en bediening ook om ons te waarschuwen voor moeilijkheden die op ons pad kunnen komen.

Het is een gezegende avond geweest en door de gave van profetie zijn kinderen van God bemoedigd en versterkt. De Heilige Geest van God heeft machtig gewerkt deze avond. Daarom geven wij ook alle eer en glorie aan God de Vader.

Van het onderwijs dat gegeven is op deze avond is een opname gemaakt. Deze opname kunt u terugluisteren op onze website. Scan of klik op de QR code hiernaast.

Had je er ook graag bij geweest? Dan ben je van harte welkom op de volgende profetische avond. Deze gaat plaatsvinden op 1 februari 2023. Klik op of scan de QR code onderaan deze pagina voor meer informatie.

Aan deze avond werkten verder mee:
Dik Bakker, Ulfert Molenhuis, Tabita Kruit en Ruth Kruit.

ArnoKruit



Doek een profetische studie avond bij wonen?

www.vasteground.org

Klik op of scan code.



“Jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven, en vooral daarnaar dat u mag profeteren.”

1 Korinthe 14:1

