



NIEUWS

VASTE GROND

4 2022

► Studieavond

De Basis voor Nieuw Testamentische Profetie

Op 26 oktober hebben wij een avond gehouden over Nieuw Testamentische profetie. Hierin hebben we besproken wat Nieuw Testamentische profetie inhoudt en is er ook een gelegenheid geweest voor mensen om zelf een profetie te ontvangen.

Het doel van de avond was om onderwijs te geven over profetie. De bijbelteksten die het middelpunt waren van deze avond zijn twee teksten uit het evangelie van Johannes.

49 Want Ik heb niet uit Mijzelf gesproken, maar de Vader, Die Mij gezonden heeft, Hijzelf heeft Mij een gebod gegeven wat Ik zeggen en wat Ik spreken moet.

50 En Ik weet dat Zijn gebod eeuwig leven is. Wat Ik dan spreek, spreek Ik zoals de Vader Mij gezegd heeft

Johannes 12:49-50 (HSV)

Wij komen veel mensen tegen die nog nooit van Nieuw Testamentische profetie gehoord hebben. Ook zien wij veel gemeenten waarin deze gave niet wordt uitgeoefend. Vaak komt dit voort uit een onwetendheid over de gave van profetie, maar ook de misvattingen die er rondgaan.

Wij hebben getracht mensen een goed beeld te geven van wat profetie is en hoe het in deze tijd in zijn werking gaat.

God is een sprekend God en wil graag praten met zijn kinderen, maar ook met mensen die niet gered zijn. Profetie kan ook ingezet worden in evangelisatie en voor bemoediging en opbouw van mensen. Maar ook vermaning kan daar een deel van uitmaken.

Wij geloven dat, zeker in deze tijd, God profetie wil gebruiken om mensen klaar te stomen voor de eindsprint. Om zo nog zoveel mogelijk zielen te winnen. Zodat als de bazuin schalt mensen wakker zullen zijn en Hem kunnen ontmoeten in de lucht.

Had je er ook graag bij geweest? Op de website staat de opname van de avond en natuurlijk ben je ook van harte welkom op de volgende profetische avond die gaat plaatsvinden op 30 november langs te komen!



Studieavond terugkijken?

Klik op of scan code.



▶ Verhuizen

1 Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij.

2 In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken.

3 En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben.

4 En waar Ik heen ga, weet u, en de weg weet u.

Johannes 14:1-4 (HSV)

Verhuizen is een ingrijpende gebeurtenis. Het staat in de top 5 van de meest stressvolle gebeurtenissen in het leven: overlijden van een dierbare, echtscheiding, verhuizing, ernstige ziekte of letsel en baanverlies. Zelf ben ik ervaringsdeskundige met inmiddels de zesde verhuizing achter de rug, waarvan twee gedwongen.

Vanmiddag ben ik even wezen kijken bij ons vorig huis, waar we tien jaar met plezier hebben gewoond en lief en leed hebben gedeeld. Het moet plaats maken voor meer en duurzamere woningen. En inderdaad, de sloop is begonnen; ruiten zijn kapot, dakpannen zijn van het dak en bomen gekapt. Een treurig gezicht. Dat deed me toch wel wat. En toch ben ik dankbaar voor de mooie eengezinswoning waar we nu wonen. We zien hierin de leiding en goede zorgen van onze Hemelse Vader.

Volgens het CBS verhuist een mens gemiddeld zeven maal in zijn leven. Dan zou ik dus nog één te gaan hebben. En dat

is zeker waar; ik ga in ieder geval nog eenmaal verhuizen. Dat zei ik vanmiddag ook tegen een paar oud-buurtbewoners, die ook een kijkje kwamen nemen en wees met mijn wijsvinger omhoog. Naar een duurzame, aardbeving- en levensloop bestendige woning, kortom: een droomhuis. Daar hoeft ik nooit meer weg. Ik zie er naar uit; Ik ben zo benieuwd hoe het er uit zal zien. Misschien wel met een schommelstoel voor een knapperende open haard, met ligbad en een mooie tuin met tokkende kippen, een kabbelend beekje en een bos eromheen waar herten lopen. Ik fantaseer maar wat, hoor. In ieder geval zal ik me er direct thuisvoelen en wil ik er nooit meer weg, want mijn Vader is er ook; het is Zijn huis. Het belangrijkste is dat, dat ik Hem daar kan aanbidden.

Het fundament van mijn toekomstige woning is 22 jaar geleden gelegd, toen ik tot bekering kwam en Jezus aannam als mijn Redder en Verlosser (1 Korinthe 3:12). Er wordt nu nog aan mijn toekomstige woning gewerkt door mijn grootste Vriend en Redder: Jezus. Eigenlijk is de woning een kamer, dat staat namelijk in de grondtekst, in de boven genoemde tekst uit Johannes 14. Deze kamers zijn aangebouwd aan het huis van de vader, zoals dat in het Midden-Oosten de gewoonte was. Nu bouwen Jezus en ik er samen aan. Ik ben benieuwd hoe de bouw vordert. Ik doe mijn best om de Heer te dienen en er in te investeren,

1 Thessaloniërs 4:17 (HSV)

17 Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.

zodat ik bouw met goud, zilver en edelstenen, maar ik besef dat ik niet altijd geestelijk maar ook best vaak vleeselijk bezig ben en bouw met hout, hooi en stro (1 Korinthe 3:12-15). Maar ik ben al blij met het eenvoudigste huisje wat er daar is.

Het moment van vanmiddag bij het vervallen huis, deed me weer beseffen dat we op doorreis zijn.

Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige.

Hebreeën 13:14 (HSV)

We hebben hier geen blijvende stad, maar zoeken de toekomstige. We gaan allemaal nog zeker één keer verhuizen, hetzij bij het sterven als ons aardse huis afgebroken wordt.

Wij weten immers dat, wanneer ons aardse huis, deze tent, afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen

2 Korinthe 5:1.

Hetzij bij de opname als we allemaal tegelijk onze intrek mogen nemen bij de Vader. Beiden kunnen elk moment plaatsvinden en ik probeer me hierop voor te bereiden om elk moment de Heer te kunnen ontmoeten.

Ben ik, ben jij klaar voor deze verhuizing? Het betekent onthechten aan deze wereld en hechten aan de toekomstige wereld.

Ik zie er naar uit met heel mijn hart. Het zal geen stressvolle gebeurtenis zijn, maar een fantastische ervaring. Eindelijk thuis bij de Vader om uit te rusten van onze werken en om Hem te aanbidden.

Zie jij er ook naar uit?

Wat een genade, wat een vooruitzicht!

Trudy Kruit.



▶ Profetische Tijden

We leven in een tijd waar ik de volgende tekst waarheid zie worden. Toen ik deze las raakte mij dit diep.

11 Zie, er komen dagen, spreekt de Heere HEERE, dat Ik honger in het land zal zenden; geen honger naar brood, geen dorst naar water, maar om de woorden van de HEERE te horen.

Amos 8:11 (HSV)

In deze tijd is er veel onderwijs te vinden. Er zijn vele stromingen en steeds meer valse leraren staan op. Op Youtube is bijna elke stroming vertegenwoordigd. Misleiding is aan de orde van de dag. Het ware brood Gods wordt bijna niet meer uitgedeeld, zonden worden niet benoemd, verkeerde leerstellingen worden niet meer tegen gesproken. Nee, ze worden bedekt onder verzachtende omstandigheden, zodat we een andere maar niets in de weg leggen.

Vele christenen krijgen niet meer het voedsel, dat ze nodig hebben om krachtig en voldaan in de Here te kunnen blijven staan. Nee, ze hebben honger, honger naar het ware brood Gods. Honger naar de waarheid en honger naar de vaste spijs.

Woorden van God worden vertrapt en troebel gemaakt. Alles wordt zo gedaan, dat een ieder naar de kerk kan komen, ze hoeven vooral niet bang te zijn dat de waarheid bovenwater komt en vooral niet dat hun zonden aan het licht komen.

Vele christenen zijn hun leegte, die ontstaan is door het vertrapte voedsel, op een andere manier aan het vullen. Sommige raken aan de drugs, sommige verlaten de kerk en andere zoeken hun heil in seks enz.

Laten we, alsjeblijft waakzaam zijn en het ware brood Gods tot ons nemen.





“Jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven, en vooral daarnaar dat u mag profeteren.”

1 Korinthe 14:1

