



NIEUWS

VASTE GROND

3 2022

► Bidden met heel je hart; is dat mogelijk?

Mattheüs 6:6 (HSV)

6 Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader, Die in het verborgene is; en uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden.



Als je leert bidden met je hart, dan is dat in mijn ogen één van de mooiste onderdelen van het gebed. Bidden met je hart en geest volledig gericht op de HEERE. Momenten waar alle andere dingen even niet meer mee doen. Alleen God de Vader, Jezus de Zoon en de Heilige Geest krijgen dan de volledige aandacht: Quality Time met God.

Bidden is namelijk niet alleen maar je noden bij de Vader brengen. Nee, bidden is veel meer. Bidden is de plek waar je God ontmoet, de plek waar je neerknielt voor je hemelse Vader. Het zijn de momenten waarop je je relatie onderhoudt met de Vader. In het gebed is er onder andere ruimte voor aanbidding, lofprijzing, dankzegging en smekingen.

Bidden in deze tijd lijkt steeds moeilijker te worden. We hebben vele verplichtingen en verantwoordelijkheden. Sommige kunnen amper tijd vinden om te bidden, omdat de eisen van hun werkgever zoveel van hun vragen. En als er dan tijd is om te bidden, hoe kun je dan in de rust bidden en God zoeken met geheel je hart?

Jezus geeft ons in zijn onderwijs over bidden een duidelijke

richtlijn. Hij zegt: "ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader". Hij roept ons op om tijdens het bidden in onze binnenkamer te gaan; de deur te sluiten en dan te bidden tot de Vader. In de King James bijbel staat het volgende:

Matthew 6:6 (KJV)

6 But thou, when thou prayest, enter into thy closet, and when thou hast shut thy door, pray to thy Father which is in secret; and thy Father which seeth in secret shall reward thee openly.

Het opvallende hier in deze tekst is dat er staat "and when thou hast shut thy door". Hier staat: en als je dat hebt gedaan sluit dan je deur. Je deur sluiten heeft een andere betekenis dan alleen de deur van b.v. je slaapkamer dicht doen. Wat wil Jezus ons hiermee zeggen? Wat bedoelt Hij hier met: de deur sluiten? Heb ik dan als persoon een deur? Je hebt inderdaad een deur, maar niet een deur zoals wij b.v. in huis hebben. Je hebt een geestelijke deur. In je binnenkamer gaan en je deur sluiten betekent dus dat je de wereld en alle invloeden buitensluit. En als je dat gedaan hebt bid je in het geheim, in het verborgene tot de Vader. Het houdt in dat je de wereld buitensluit, dus alle wereldse invloeden buitensluit. Je staat dus niet toe dat iemand je kan storen tijdens het bidden.

Stel je eens de volgende vragen:

1. Toen ik aan het bidden was; wilde ik dan toch nog even weten welk bericht er zonet binnenkwam?
2. Hoe ver weg is je telefoon werkelijk als je bidt?

Als je wil bidden met heel je hart, dan is het nodig om de wereld en alle andere invloeden buiten te sluiten. Als je dit hebt gedaan, dan pas kun je neer knielen en in alle rust je hele hart richten op je Hemelse Vader en bij Hem verblijven. Even weg van de wereld maar thuis bij de Vader. Wat een rust en wat heerlijk dat Hij dat vroeg of laat in het openbaar zal vergelden!

ArnoKruit



▶ Bolwerken van Muziek

Muziek is vandaag de dag overal om ons heen. In de sportschool, in supermarkten en in de oortjes van mensen op straat. We zijn constant in contact met muziek, maar begrijpen we wel wat de impact van muziek is? Muziek wordt voor veel verschillende doeleinden gebruikt: sporten, ontspanning. Het lijkt allemaal onschuldig, maar is dat het wel? Wetenschappers geven aan dat muziek iets is wat zij ook niet begrijpen. Het lijkt een enorme impact te hebben op de geest, ziel en lichaam. Maar hoe? Daar zijn zij ook niet over uit.

Wat is muziek eigenlijk? Volgens wikipedia is het een kunstzinnige combinatie van klanken, van muziekinstrumenten en de menselijk stem. Dat is allemaal leuk en aardig, maar ik wil eigenlijk gaan kijken naar wat de Bijbel zegt dat het is. In Genesis lezen we dat Jubal (waarschijnlijk) de eerste muzikant was.

En de naam van zijn broer was Jubal. Deze werd de vader van allen die harp en fluit kunnen bespelen.

Genesis 4:21

Hier wordt ook duidelijk dat het bespelen van muziekinstrumenten een talent is.

Maar was Jubal wel echt de eerste muzikant? Als we nog verder terug kijken, nog voordat de mens gemaakt was dan komen we iemand anders tegen die de weleens de eerste muzikant geweest kan zijn.

You were in Eden, the garden of God; Every precious stone was your covering: The sardius, topaz, and diamond, Beryl, onyx, and jasper, Sapphire,

turquoise, and emerald with gold. The workmanship of your timbrels and pipes Was prepared for you on the day you were created.

Ezechiël 28:13 (NKJV)

Hier wordt over lucifer gesproken als muzikant. Het lijkt erop dat satan voor zijn val God aanbad met muziek. Later viel hij door zijn trots. Ik kan niks anders bedenken dan muziek dat iemand zo trots zou kunnen maken. Dit zien we overal in de muziekindustrie. Het gaat niet alleen om je stem, maar om hoe je eruit ziet en welke 'performance' je neerzet. Er zijn vele verhalen van muzikanten en zangers die het idee hebben dat als ze het podium opstappen iets hen overneemt, ze zijn niet meer zichzelf. Dit kan alleen het resultaat zijn van een demon die het lichaam van deze persoon overneemt. Muziek was door God gemaakt met als hoofddoel aanbidding. In de Bijbel wordt muziek daar ook voor gebruikt. Denk aan de vele psalmen die door David zijn geschreven en de moeite die hij als koning nam om goede zangleiders en muzikanten uit te zoeken voor de aanbidding in de tempel. Muziek is als je er goed over nadenkt ook het enige element dat op aarde waarneembaar is en daar niet gemaakt is. Het is iets dat de geestelijke wereld met de aarde verbindt. Het kan deuren open zetten die beter dichtgehouden zouden moeten worden. Wereldse muziekconcerten zitten vol met demonische activiteit, omdat de muziek die daar wordt afgespeeld rechtstreeks deuren van de hel naar de aarde openzet. De muzikant of zanger is dan (misschien zelfs zonder het te weten) een aanbiddingsleider die de onwetende menigte opzweept om de slang te aanbidden. 'Zwaai je handen van links naar rechts.' Waarvoor? Omdat het aanbidding is. Muziek heeft als hoofddoel aanbidding. De wereld aanbidt spullen, schoonheid, wereldse wijsheid

en waar het allemaal op terugkomt is de duivel. Je aanbidt of de duivel of God. Het is heet of koud. Het is zonde of heilig. Het is wit of zwart. Er is geen middenmoot.

Alles wat door God gemaakt is, is bedoeld om Hem te aanbidden. De duivel ook. Als hij ontworpen is om te aanbidden moet hij iets aanbidden en sinds hij niet zichzelf kan aanbidden en God niet wil aanbidden, aanbidt hij dingen. Zondige dingen. Dit is ook (als je goed luistert) te horen in zijn muziek. Hij aanbidt materialen, schoonheid, drugs en de lijst gaat door. Ook wij zijn geschapen om te aanbidden. Iedereen, of ze het willen toegeven, aanbidt iets of iemand. Een van de manieren om datgene te aanbidden is door muziek. Hierdoor kan ook je muzieksmaak bepaald worden. Aanbid jij de liefde dan hou je van romantische muziek. Aanbid jij kracht en macht, luister je graag naar muziek die jou groot maken en omhoog heffen. Muziek heeft zoveel kracht, zowel goed als kwaadaardig, heilig als onrein.

Als we gaan kijken naar de onderwerpen waar muziek overgaat is dat eigenlijk altijd liefde. Liefde voor een persoon of een voorwerp. Liefde voor de dood of voor geweld. Terwijl we juist onze liefde voor God moeten tonen. Dat is waar muziek voor bedoeld is.

Wij moeten goed nagaan welke muziek er in onze huizen wordt afgespeeld. Iets kan zo onschuldig lijken en toch deuren openen. Ik hoor vele mensen zeggen dat ze niet naar de woorden luisteren, maar alleen naar de beat. En dat kan best zo zijn, maar deze woorden hebben toch impact; zoals ik al eerder heb geschreven over de kracht van woorden. Misschien luister jij er wel niet naar en vindt je het gewoon leuk klinken. De geestelijke wereld maakt daar geen onderscheid in. Als het speelt wordt er een deur geopend. Heb je zelf last van demonische invloeden in je leven?. Misschien kan het helpen om de muziek die dit veroorzaakt te verdrijven uit je omgeving. Zelf heb ik daar ook ervaring mee. Toen ik maandenlang last had van nachtelijke bezoeken van gevallen engelen begon ik me af te vragen of het kon liggen aan de muziek en de video's die ik keek. Toen ik dit begon te elimineren uit mijn leven (samen met vele anderen factoren) begon het bolwerk van de duivel in te storten. Onthoudt dit: laat de duivel geen bolwerk van muziekinvloeden in jouw leven creëren en als deze al gecreëerd zijn breek ze af, brand het plat, bulldozer het naar de grond en laat het nooit meer een invloed in jouw leven hebben.

Tabita Kruit



▶ Profetische Tijden

"Gelukkig we mogen alles weer, ik kan weer lekker op vakantie. Geen beperkingen meer..." Dit zijn woorden die ik de laatste tijd veel voorbij heb horen komen. Worden die aangegeven dat we onze vrijheden weer hebben teruggekregen, maar is dat ook zo?

Als je het nieuws met een scherpe blik volgt kan je concluderen dat het allemaal nog niet voorbij is. Op de achtergrond wordt er gewerkt aan een "digitale biologische ID" en aan wetten die het bij een volgende pandemie mogelijk maken om regels en wetten op te leggen aan alle Europese landen.

De voorbereidingen voor het systeem van de antichrist gaan gewoon door. De duivel weet dat zijn tijd kort is. Hij weet dat spoedig de gemeente van Jezus Christus opgenomen gaat worden en dat hij dan vrij spel krijgt.

Gelukkig zijn wij veilig in Christus en hoeven wij daardoor niet angstig om ons heen te kijken. Laten we, nu we nog tijd hebben om aan het Koninkrijk van God te bouwen, alles wat binnen onze mogelijkheden doen om te redden wat er te redden valt.

Er is namelijk nog steeds een wereld om ons heen waarin mensen verloren gaan, mensen die Jezus niet kennen, mensen die gewond zijn en niet weten hoe ze hieruit kunnen komen. De wereld om ons heen is in nood en heeft Jezus nodig. Het antwoord op depressies, ziekten en ongemakken is Jezus, de Christus, de Zoon van God.

Jezus Die geleden heeft, gestorven is aan een kruis, opgestaan is en ten hemel gevaren. Die Jezus is het antwoord voor de problemen in deze wereld.

Wat een voorrecht hebben wij om Jezus te mogen brengen naar de mensen in de wereld, zodat ook zij eeuwig leven zullen ontvangen en niet verloren zullen gaan. (Johannes 1:12-13)





“Jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven, en vooral daarnaar dat u mag profeteren.”

1 Korinthe 14:1

