



# NIEUWS

## VASTE GROND

# 2 2022

### ► Nieuws van het front

Het bemoedigt mij dat ik de hand van God zie in de toerusting school. De afgelopen maanden van dit nieuwe jaar is er veel werkt verzet en heeft God machtige dingen gedaan. Daarover wil ik u graag vertellen in deze nieuwsbrief.

#### Studieavond

Op 26 januari 2022 is er door ons (toerusting school) een studieavond gehouden over de opname. Deze avond werd door ons georganiseerd omdat wij kinderen van God tegenkwamen die wel (eens) gehoord hadden over de opname van de gemeente van Jezus Christus maar de details daarvan niet kenden of er graag meer over wilde weten. Maar het organiseren van deze avond ging niet zonder slag of stoot.

Als eerste richtten wij onze gebeden tot God en vroegen Hem om wijsheid en om inzicht. Daarna zochten we naar een geschikte locatie om deze studieavond te houden. Nadat er ons een geschikte locatie ter beschikking werd gesteld begonnen we met de voorbereidingen. Met de toen geldende corona regels was het niet makkelijk om alles in goede banen te leiden. Maar na veel bidden opende God de deur en waren de regels voldoende versoepeld om deze avond te kunnen houden.

De laatste tijd zijn er vele nieuwe inzichten gekomen over de opname. Deze werden bestudeerd en getoetst en verwerkt in de studie. We wilden een zo compleet mogelijk beeld geven van de opname. Op de locatie was een beamer beschikbaar en zo werd er ook een goede presentatie (keynote) in elkaar gezet. Vele uren zijn gestoken om op deze avond een Bijbels gefundeerde studie te geven over de opname. Terwijl de een bezig was met het organiseren, de ander met het uitnodigen van personen en de derde met het voorbereiden van de studie, trof corona mij en mijn gezin. Helaas moesten we de avond die eerst gepland was op 9 december 2021 uitstellen. Daarna werden al heel snel de regels aangescherpt en

verviel de kans om het in deze maand (december 2021) de avond te kunnen houden. We waren allemaal wat van slag hiervan. Maar we bleven bidden en de Hemel bestormen voor een nieuwe gelegenheid. Deze gelegenheid kwam in januari 2022.

Ons doel van deze avond was niet alleen om een goede studie te geven over de opname, maar ook om kinderen van God dichterbij bij Jezus te brengen en de passie voor Jezus te verdiepen. We leven tenslotte in een tijd waarin een geheiligd leven leiden noodzakelijk is. De Heer kan namelijk elk moment zijn bruid komen halen.

Van de aanwezigen op deze avond waren een aantal wel en een aantal niet verbonden aan een plaatselijke gemeente. Voor degene die niet verbonden waren aan een plaatselijke gemeente wilden we graag dat deze avond hen zouden enthousiasmeren om weer een plaats in te nemen binnen de plaatselijke gemeente.

De avond is goed verlopen en we mochten kinderen van God bemoedigen en onderwijzen. Ook profetische woorden zijn naar sommigen aangereikt, die hun harten zichtbaar raakten. Ja, we kijken terug op een geslaagde avond. God heeft machtig gewerkt die avond en aan Hem geven we dan ook alle eer van deze avond. Want Hem komt de eer toe!

Van het onderwijs deze avond is een opname gemaakt en als u wilt kunt u deze terugkijken via onze website. Scan of klik op de QR code om deze te bekijken.

Omdat er animo is voor nog een avond over de opname, zijn we bezig met de voorbereidingen hiervoor.

*Arno Kruit*



Studieavond terugkijken?  
Scan of klik op de QR  
code om deze te  
bekijken.



## ▶ Dit weet satan heel goed, maar weet jij het ook?

Laat ik dit stuk beginnen met een vraag: Besef je hoeveel impact jij op deze wereld hebt? Ik zie veel mensen die dit niet beseffen en zichzelf en andere mensen kwellen. Helaas niet alleen ongelovigen, maar ook sommige christenen hebben de neiging om hun verantwoordelijkheid niet in acht te nemen. Deze verborgen impact is heel erg krachtig. Ik ga je vertellen wat er voor jou nu nog verborgen is en waarom satan dat graag zo wil houden.

God heeft deze wereld geschapen met woorden. Alles om ons heen bestaat uit woorden die God gesproken heeft. God zei: Laat er licht zijn, God zei: laten er dieren zijn en God zei: laten we mensen maken. Hiermee kunnen we simpelweg zeggen dat creatie uit de woorden van God bestaat. God heeft ons, als enige wezen op aarde, het recht gegeven om te spreken. Varkens kunnen niet spreken, vissen kunnen niet spreken en in feite kunnen papegaaien dat ook niet. Ze kunnen alleen tonen nadoen die een mens of dier maakt. Ik geloof -om het simpele feit dat wij kunnen spreken en dat God ons naar Zijn beeld heeft gemaakt- dat wij God's creatie kunnen beïnvloeden met onze woorden. Zowel positief als negatief. In Spreuken staat dit heel erg mooi en confronterend beschreven:

### **Spreuken 18:21**

*Dood en leven zijn in de macht van de tong, wie hem liefheeft, zal de vrucht ervan eten.*

De discipelen van Jezus wisten ook heel goed dat woorden een zeer grote impact hadden. Ze verbaasden zich over de woorden van Jezus.

### **Markus 10:24**

*En de discipelen verbaasden zich over Zijn woorden. Maar Jezus antwoordde opnieuw en zei tegen hen: Kinderen, hoe moeilijk is het dat zij die op rijkdommen vertrouwen, het Koninkrijk van God binnengaan!*

Jezus zei dingen die voor anderen wonderlijk waren en Hij maakte daar ook een groot verschil mee. Mensen die luisterden naar Zijn woorden en werden veranderd door Zijn woorden. Mensen werden genezen door zijn Woorden. Hij zei tegen een dood meisje "Sta op!". Hij commandeerde Lazarus om uit het graf te komen en het laatste wat Hij deed voor Zijn dood was spreken. Met andere woorden: Jezus viel op door Zijn woorden en Hij beïnvloedde zijn omgeving daar positief mee. Later in de Evangeliën gebruiken de discipelen ook deze kracht van woorden. Één daarvan was Petrus. In Handelingen gaat het over Ananias en zijn vrouw. Ze liegen tegen Petrus over het geld dat ze aan hun gemeente hebben gedoneerd. Vervolgens zegt Petrus dit:

### **Handelingen 5:4 - 5**

*Als het onverkocht gebleven was, bleef het dan niet van u, en toen het verkocht was, bleef de opbrengst dan niet tot uw beschikking? Waarom toch hebt u deze daad in uw hart voorgenomen? U hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God. Toen Ananias deze woorden hoorde, viel hij neer en gaf de geest. En er ontstond grote vrees bij allen die dit hoorden.*

Door de woorden die Petrus sprak viel Ananias dood neer! Dit bevestigt wat er in Spreuken verteld wordt en daarom is het zo ontzettend belangrijk dat wij dit begrijpen. Woorden

zijn zo ontzettend krachtig. We kunnen er iemand mee verlossen en vrij maken, maar we kunnen er ook iemand pijn mee doen en hem ketenen. Dit moet serieus genomen worden en ik denk zeker dat onder jongeren dit een groot probleem is. Zelf een jongere zijnde weet ik dat de meeste jongeren niet meer weten wat ze zeggen. Ze wensen elkaar ziektes of de dood toe, zeggen dat ze depressief zijn of doodgaan als iets simpelweg gewoon tegen zit. Om vervolgens een tijd later last te hebben van diezelfde ziekte waar ze zo vaak de spot mee gedreven hadden. Ze doen hunzelf, maar vooral ook anderen pijn. Onzekerheid en angst ontstaan vaak door dingen die er in je leven door iemand gezegd zijn. Maar niet alleen onder jongeren is dit zo'n groot probleem. In alle leeftijdscategorieën speelt dit een grote rol. Hoe verwacht je iets te overwinnen als je tegen jezelf al constant zegt dat het je niet gaat lukken? Als alles je altijd zo tegen zit kan het een goed idee zijn om te kijken waar in je leven dit vaak gezegd wordt. Door anderen of door jezelf. Ik geloof dat er ook zeker in mijn leven genoeg omstandigheden waren die ik op een positieve manier had kunnen beïnvloeden door er wat positievers over te zeggen en niet constant een vloek over mezelf uit te spreken.

Ik denk dat het als christen niet alleen belangrijk is voor jezelf, maar ook voor anderen. Als wij net zoals de rest van de wereld niet onze woorden gebruiken met voorzichtigheid en liefde, we er niet zo heel veel anders uit gaan zien dan hun. Maar als wij dit wel doen kunnen mensen zien dat we anders zijn, omdat we getransformeerd zijn door Jezus en dat Hij in ons leeft. Jezus sprak woorden van herstel, liefde, licht en waarheid, maar vergeet niet: ook woorden van vermaning. Laten we niet vergeten dat er uit de mond van Jezus een tweesnijdend scherp zwaard komt. Jezus is zeer direct met zijn woorden waar dat nodig is. Hij spreekt zeer confronterende woorden tegen de Farizeeën en later in Openbaringen tegen de zeven gemeenten. Ook onze woorden kunnen niet altijd uit zoete koek bestaan. Soms is het echt nodig om zo direct te zijn om iemand wakker te schudden. Laat de Heilige Geest jou hierin leiden. Wanneer is het nodig om mijn mond te houden, wanneer moet ik iets zeggen en wat moet ik dan zeggen? En soms ook: moet ik

**nu toch echt duidelijk dit punt overbrengen?**

**Ik geloof ook dat in ons eigen geloofsleven woorden hardop uitspreken belangrijk zijn. Als wij bidden en onze woorden uitspreken, en niet zachtjes fluisteren, we veel meer impact kunnen hebben. Jezus zei niet zachtjes tegen Lazarus dat hij uit het graf moest komen. Nee, Hij sprak met een luide stem. Jezus die sprak ook demonen aan om ze weg te sturen. Ik heb dat zelf ook ondervonden. Ik heb een tijd gehad waarin ik 'nachtelijke bezoeken' kreeg van demonen en soms zelfs van satan zelf. Ik merkte dat wanneer ik zachtjes fluisterde: "Ga weg in de naam van Jezus." Het niet heel erg effectief was, maar wanneer ik het hardop zei de demonen wel moesten vluchten.**

**Nu je weet wat er al eeuwen lang door satan verborgen wordt gehouden geef ik je nog een ding mee: Laten wij spreken zoals Jezus.**

*Tabita Kruit*

## ► Website & Mail

**Er wordt momenteel hard gewerkt aan onze website. De komende tijd zal deze enkele veranderingen ondergaan. Een verandering is al doorgevoerd; andere gaan komen. De eerste wijziging is het webadres.**

**Oud webadres: [www.vasteground.info](http://www.vasteground.info)**

**Nieuw webadres: [www.vasteground.org](http://www.vasteground.org)**

**Ook ons mailadres is gewijzigd:**

**Oud mailadres: [info@vasteground.info](mailto:info@vasteground.info)**

**Nieuw mailadres: [info@vasteground.org](mailto:info@vasteground.org)**

**Momenteel wordt er gewerkt aan een nieuwe functie voor de website om het aan- en afmelden van de nieuwsbrief beter te regelen.**

**Ik ben erg blij met de hulp die ik hierbij krijg. God heeft een broeder op mijn pad gebracht die bereid is om mij te helpen met het onderhouden van de site en ik ben God daar zeer dankbaar voor.**

## ► Verder werkten mee:

**Tabita Kruit  
Ulfert Molenhuis  
Dik Bakker**





**“Jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven, en vooral daarnaar dat u mag profeteren.”**

1 Korinthe 14:1

