



NIEUWS

VASTE GROND

3 2021

▶ De werkwijze van Jezus

Jezus is een uniek persoon. Hij is de Zoon van God en tegelijkertijd is Hij de Zoon des Mensen. Jezus was honderd procent de Zoon van God en tegelijkertijd honderd procent de Zoon des Mensen. Israël het volk van God verwachtte hun Messias, voor hun was dit de Zoon des mensen. Maar vele herkende Hem niet. Hij was voor velen een sta in de weg. Hij verkondigde een geheel andere boodschap, reageerde anders op zaken en verkondigde een boodschap van verlossing en redding. Hij onderwees het volk op een andere manier dan de Farizeeën.

Dat Jezus anders was hadden de schriftgeleerden en de Farizeeën al snel door en het liefst zagen zij Hem van het toneel verdwijnen. De Farizeeën proberen Jezus als het ware te ontmaskeren. Dit deden zij door Hem moeilijke vraagstukken voor te leggen. Een voorbeeld daarvan vinden we in Johannes 8.

Johannes 8 (HSV) **De overspelige vrouw**

1 Jezus echter ging naar de Olijfberg. 2 En 's morgens vroeg kwam Hij opnieuw in de tempel en al het volk kwam naar Hem toe; en Hij ging zitten en onderwees hen. 3 En de schriftgeleerden en de Farizeeën brachten een vrouw bij Hem die op overspel betraapt was.

Jezus ging vanaf de Olijfberg naar de tempel en het volk kwam naar Hem toe. Jezus toonde zich altijd bewogen met mensen. Hij ging zitten en onderwees het volk. Al eerder bleek Hij een uitstekende leraar te zijn. Men verwonderde zich regelmatig over de wijsheid die Hij verkondigde.

De schriftgeleerden zagen hun kans schoon en brachten een vrouw naar Hem toe, die op overspel betraapt was. Deze vrouw was op heterdaad betraapt. Maar de schriftgeleerden en de Farizeeën hadden niet het goede met de vrouw voor. Nee, zij wilden haar gebruiken om Jezus in verzoeking te brengen.

4 En toen ze haar in het midden hadden doen staan, zeiden zij tegen Hem: Meester, deze vrouw is op heterdaad betraapt bij het plegen van overspel. 5 In de wet nu heeft Mozes ons geboden zulke vrouwen te stenen; U dan, wat zegt U? 6a En dit zeiden zij om Hem te verzoeken, opdat zij iets hadden om Hem aan te klagen.

De schriftgeleerden en de Farizeeën dachten dat zij hiermee de ultieme gelegenheid hadden gekregen om Jezus in diskrediet te brengen. Hun motieven waren niet juist. Zij hadden niet het welzijn van de vrouw op het oog, maar hun eigen eer. Door een vraag te stellen hoopten zij dat Jezus zou kiezen voor één van volgende twee opties:

1. Dat Jezus openlijk ervoor zou kiezen om tegen de wet van Mozes in te gaan en de vrouw niet ter dood zou laten brengen, maar haar in leven zou laten.
2. Dat Jezus de wet van Mozes zou laten toepassen met de dood van de vrouw tot gevolg.

Als Jezus gekozen zou hebben voor één van deze opties dan zouden de schriftgeleerde en Farizeeën een enorme kans krijgen om Hem in diskrediet te brengen. Namelijk als Jezus voor optie één kiest, dan kunnen ze Hem aanklagen dat Hij de wet van Mozes niet hanteert. Als Jezus voor optie twee kiest, dan zullen de schriftgeleerden en de Farizeeën in aanzien stijgen bij het volk en zullen ze de eer naar hun terug trekken. Hiermee wordt dan hun leraarschap





bevestigd als juist en zou Jezus ter zijde worden geschoven. Tegen alle verwachtingen in deed Jezus geheel iets anders, namelijk: Hij begon in het zand te schrijven. Ik stel me zo voor dat er grote verbazing op de gezichten te lezen was.

6b Maar Jezus bukte en schreef met de vinger in de aarde.

Jezus zijn werkwijze is niet wat ze hadden verwacht. Jezus sprak niet, Hij heeft geen antwoord, maar begon in het zand te schrijven. Maar de schriftgeleerden en de Farizeeën gaven niet zomaar op en drongen aan:

7a En toen zij Hem dit bleven vragen, richtte Hij Zich op en zei tegen hen:

Jezus gaf nu wel een antwoord, maar dit is niet het antwoord waar zij op hoopten. Dit antwoord zagen zij niet aankomen, zij dachten dat ze Jezus klem hadden. Maar het antwoord zal hun verbaasd hebben. Jezus antwoordde het volgende:

7b Wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen. 8 En opnieuw bukte Hij en schreef in de aarde.

Door de werkwijze van Jezus gebeurde er compleet iets anders dan iedereen verwachtte. Welke werkwijze paste Jezus hier toe? Jezus haalde niets weg, Hij brak niets iets af, Hij nam niet het leven van de vrouw. Nee, Hij voegde iets toe aan de situatie: "Wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen". Jezus die als Enige zonder zonde was en is, Hij die een oordeel over de vrouw had kunnen vellen, deed het niet! Hij voegde simpel iets toe aan de situatie. Daarna gebeurde iets wat niemand had zien aankomen.

9 Maar toen zij dit hoorden en in hun geweten overtuigd waren, gingen zij weg, de één na de ander, te beginnen bij de oudsten tot de laatsten; en Jezus werd alleen

achtergelaten, en de vrouw die in het midden stond.

Eén voor één dropen ze af en Jezus bleef daar alleen over met de vrouw. Niemand is zonder zonde zegt de Schrift, behalve Jezus. Jezus oordeelde niet, nee inplaats daarvan zette Hij de vrouw vrij.

10 Jezus nu richtte Zich op en toen Hij niemand zag dan de vrouw, zei Hij tegen haar: Vrouw, waar zijn die aanklagers van u? Heeft niemand u veroordeeld?

Door de werkwijze van Jezus waren alle aanklagers vertrokken. Er stond werkelijke niemand meer om haar te veroordelen en ter dood te brengen. Jezus de Man zonder zonde stond daar en veroordeelde haar niet, Nee, Hij zette haar vrij.

11: En zij zei: Niemand, Heere. En Jezus zei tegen haar: Ook Ik veroordeel u niet; ga heen en zondig niet meer.

Dan voegde Hij nogmaals iets toe, Hij zei ga heen en zondig niet meer. Jezus veroordeelde niet, Hij zet vrij. Hij geeft het leven terug aan de vrouw. Hij kwam om te redden en te verlossen.

Ik hoop dat als wij in een situatie terecht komen, waar veroordeling voor de hand ligt, we niet zullen afbreken of veroordelen, maar dat wij iets toe zullen voegen. Dat hetgeen wat wij dan toevoegen er toe zal leiden dat het die ander vrij zal zetten, zoals Jezus ook deed.

Wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen. Jezus was degene die de steen had kunnen werpen. Hij is de Man zonder zonde, maar Hij koos hier niet voor. Hij veroordeelde niet; Hij sprak vrij. Hij bestrafte niet; Hij zette haar vrij.

Arno Kruit



Research

Het blijkt dat de wereld om ons heen, zeker de jongere generatie, het jargon van de Bijbel niet of niet meer begrijpt. Deze jongeren groeien op zonder Bijbel. Er zijn er onder hen die nog nooit van God gehoord hebben, laat staan van Jezus Zijn Zoon. Vaak geloven ze wel dat er ergens een hoger macht is.

Hoe ga je deze generatie bereiken met het Evangelie van Jezus Christus als zij er nog nooit van gehoord hebben, laat staan dat zij het jargon van de Bijbel begrijpen. Hoe spreek je tegen hen overtuigende woorden, die hun harten zullen raken? Hoe breng je hen de woorden van eeuwig leven over?

Als Profetische Toerusting School Vaste Grond denken wij na over het bereiken van deze generatie. Wij zijn nu bezig om een website op te zetten met daarop het Evangelie van Jezus Christus in een taal die voor hun begrijpelijk is. En daar komt dan meteen de worsteling naar voren die wij voeren, namelijk: welke woorden spreken aan, welke woorden raken harten. Al een poosje bidden wij hierover tot God. Wij willen graag van Hem vernemen welke woorden, welke taal zij begrijpen.

Aan de nieuwe website wordt momenteel gebouwd. Het uiterlijk wordt bepaald; we proberen de site levendig en aantrekkelijk op te zetten. Maar de woorden laten nog op zich wachten. Als u met ons mee wilt bidden, dan stellen wij dit zeer op prijs.

De wereld is running out of time. Alles wijst erop dat Jezus spoedig terug gaat komen en er zijn nog zoveel mensen die Jezus niet kennen. Velen moeten nog bereikt te worden met het Evangelie. Laten wij bidden voor een passie om de wereld om ons heen, een wereld in nood, te bereiken met het Evangelie en zo te bouwen aan het Koninkrijk van God. God de Vader wil dat niemand verloren gaat. Hij heeft redding aangeboden door Zijn Zoon. Laten wij proberen onder leiding van de Heilige Geest de mensen te vinden die open staan voor het Evangelie. Wij hebben de Heilige Geest hier heel hard bij nodig, want Hij is het die overtuigd van zonde, gerechtigheid en oordeel (Johannes 18:6).

Heeft u een hart voor verloren zielen, heeft u een verlangen om de mensheid te bereiken met het Evangelie? Vraagt dan dat God u kracht, wijsheid en sterkte hiervoor zal geven. Dat Hij u de vrijmoedigheid geeft om te spreken.

Als christen worden wij vergeleken met arenden. Laten we eens een arend onder de loop te nemen. Een arend zweeft over het water om een vis te vangen. Hij speurt over het water naar een vis. De arend kan alleen de vissen vangen die aan de oppervlakte zwemmen. De vissen die in de diepte zwemmen daar kan de arend niet bij. Als de arend te diep duikt kan het hem namelijk fataal worden. Laten we dit beeld eens op ons als kinderen van God betrekken. Wij kunnen de degenen die diep in duisternis vaak niet bereiken, maar wij kunnen wel degenen bereiken die door de Heilige Geest naar de oppervlakte zijn gedreven. Laat ons gebed zijn dat zielen door de Heilige Geest naar de oppervlakte worden gedreven. Laten wij ook bidden dat wij zullen herkennen, op aanreiken van de Heilige Geest, degenen die openstaan voor het Evangelie.

Bidt u om vrijmoedigheid?



Bezoek onze vernieuwde
site
www.vasteground.info



“Jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven, en vooral daarnaar dat u mag profeteren.”

1 Korinthe 14:1

