



NIEUWS

VASTE GROND

2 2021

► De drie pilaren onder de opname van de gemeente van Jezus Christus



De laatste tijd bespeur ik veel discussies over de opname van de gemeente van Jezus Christus. Zo wordt er beweerd dat de opname helemaal niet Bijbels is, omdat het woord opname niet in de Bijbel voorkomt. Nu klopt het dat het woord opname niet letterlijk in onze Nederlandse Bijbel staat. Maar er zijn wel degelijk Schriftgedeelten die duidelijk aangeven dat er een opname gaat plaatsvinden. Jezus zelf gaat daadwerkelijk de hemel verlaten om zijn bruid op te halen. Daarom wil ik hier de drie pilaren uiteenzetten die wel degelijk aangeven dat er een opname komt.

Pilaar 1: Johannes 14:1-4

1 Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij. **2** In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen (*kamers*); als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. **3** En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt

heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben. **4** En waar Ik heen ga, weet u, en de weg weet u. (HSV)

Dit Bijbelgedeelte is onze eerste pilaar onder het fundament van de opname. Jezus vertelt hier dat Hij een plaats voor ons gereed gaat maken. En als Hij hiermee klaar is komt Hij terug om ons op te halen. Jezus zelf is het, die gaat komen om ons op te halen en ons te brengen naar de plek die Hij gereed heeft gemaakt. Dit is een plek in het huis van zijn Vader. Als dit gebeurt zullen wij op de plek zijn waar Hij ook is.

Pilaar 2: 1 Korinthe 15:51-54

51 Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, **52** in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden. **53** Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. **54** En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben, en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat: De dood is verslonden tot overwinning. (HSV)

Paulus vertelt ons in dit Bijbelgedeelte een geheimenis. Dit geheimenis legt hij aan ons uit. Het is iets dat bij het klinken van de laatste bazuin zal gebeuren. Ik denk dat we hier mogen denken aan de laatste bazuin in het genade tijdperk. Hij vertelt ons dat wij in een oogwenk veranderd zullen worden. Dan zullen onze lichamen veranderd worden in onsterfelijke lichamen. Om vooral vers 52 beter te begrijpen is het noodzakelijk om de grondtekst te raadplegen. De grondtekst heeft het inderdaad over de laatste bazuin. Dan gaat de HSV vertaling verder met de

woorden: “Immers, de bazuin zal klinken”. In de grondtekst staat: “Hij zal de bazuin blazen”. Het staat dan ook nog in een vorm waar je uit kunt halen dat het vast staat; zeker is. Dit blazen van de laatste bazuin zal dus zeker gaan plaatsvinden. Deze bazuin brengt ons bij de volgende pilaar.

Pilaar 3: 1 Thessalonicenzen 4:16-18.

16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. 17 Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. 18 Zo dan, troost elkaar met deze woorden. (HSV)

Paulus schrijft in deze brief aan de gemeente te Thessalonica dat er een bazuin zal klinken en daarna zullen wij als levenden samen met de degene die al overleden zijn opgenomen worden in de wolken om de Heere te ontmoeten in de lucht.

Het woord opname komt niet in onze Nederlandse Bijbel voor. Maar in de Latijnse vertaling van de Bijbel staat het woord ‘rapturo’, waar het Engelse woord rapture (opname) van afgeleid is. Maar laten we nogmaals de grondtekst raadplegen. In de grondtekst staat het Griekse woord ‘harpazo’ wat wegrukken betekent. In de grondtekst staat: “zullen worden weggerukt”. De kinderen van God zullen opeens weggerukt worden. Zij verdwijnen dus plotseling van de aarde. Dit zal in een oogwenk gebeuren zoals Paulus schrijft in [1 Korinthe 15](#).

Het zal gaan in een oogwenk, opeens, heel snel, zullen wij woorden weggegrist en dan zullen wij voor altijd bij de Heere wezen. Hier is dus wel degelijk sprake van een opname van de gemeente van Jezus Christus.

Jezus zelf zal de Hemel verlaten en ons behoeden voor de komende toorn, zoals Hij zelf schrijft aan de gemeente van Filadelfia in [Openbaring 3:10](#). Wat een bemoedigende woorden zijn dit voor ons: dat Jezus ons komt halen.

Ik ben er van overtuigd dat het niet lang meer zal duren voordat die bazuin zal klinken en wij voor altijd bij de Heere zullen zijn.

Bemoedig elkaar met deze woorden, zoals Paulus ons dat leert.

ArnoKruit



Profetische Woorden

Zo spreekt de Heere van de hemelse legermachten. Mijn kinderen wees op je hoede in deze belangrijke tijd. Stel je vertrouwen alleen op Mij. In deze wereld en zeker in deze tijd kun je niet meer vertrouwen op de dingen van de wereld. Helaas zie ik dagelijks kinderen van Mij, die niet volledig vertrouwen stellen in Mij. Zij vertrouwen voor het grootste gedeelte op hun eigen inzichten. Sommige vertrouwen zelfs op de dingen van de wereld. Maar mijn kinderen, is het raadzaam om te vertrouwen op de dingen die door mensenhanden zijn gemaakt? De vorst van deze wereld houdt jullie een leugen voor. Al het aardse zal niet staande blijven. Er is alleen hoop voor degene die gelooft in Mijn Zoon. Er is hoop voor degene die volledig vertrouwen op Mij. Vertrouw op je eigen inzichten niet, zegt de Schrift.

In deze tijd probeert de vorst van de wereld mijn kinderen te misleiden. Vele valse herders zijn bezig om een misleidende boodschap te verkondigen: de mooi weer sprekers. Degene die zeggen, het komt allemaal vanzelf goed. Zij verkondigen een welvaart Evangelie. Maar die welvaart is niet de welvaart die ik bedoeld heb. Oh, wat is het moeilijk voor een rijke de Hemel binnen te komen.

Neem de tijd mijn kinderen om te bidden. Bidt tot Mij dat je de leugen kunt ontmaskeren. Vraag om onderscheiding van geesten, zodat je de geesten die achter deze leugen zitten kan ontdekken en weerstaan. Mijn kinderen, de tijd is nu om Mij bij elk aspect van je leven te betrekken.



Profetische Woorden

Zo zegt de Heere van de hemelse legers: "De tijd is nu, mijn kinderen. De tijd is nu om je te heiligen en te reinigen. Dit is nodig mijn kinderen, zodat je rein voor Mijn aangezicht kan verschijnen. De tijd is nu om je lampen in orde te maken en je olie aan te vullen. Het bevel dat Ik zal laten klinken om de bruid van Christus in veiligheid te brengen is dichterbij dan jullie denken. Dan zal Ik, de Bruidegom, de opdracht geven om de Hemel te verlaten en Zijn bruid op te halen. Dan zullen jullie voor altijd bij de Heere zijn zoals de Schrift zegt.

De wereld ligt onder het oordeel zegt de Schrift. Voordat het einde komt zal er nog een grote strijd ontstaan tussen licht en duisternis. Deze grote strijd zal velen op de aarde doen wankelen. De duisternis is zijn manschappen gereed aan het maken om voor de laatste keer de uitverkorenen te misleiden. Duivelse leerstellingen zullen bij sommige gemeenten helaas zonder enige problemen geïntroduceerd worden. Als het aan de duisternis ligt zal iedere uitverkoren christen door hen misleid worden.

Mijn kinderen: wees waakzaam in deze tijd. Laat je niet misleiden, luister alleen naar de stem van de Goede Herder. Stem je af op mijn Geest, want dan alleen zal je in staat zijn om de gevaren en misleidingen te herkennen.

Doe je wapenuitrusting aan en trek het niet meer uit. Leg het niet even naast je neer, want dan, ja juist dan zal de vijand kunnen zegevieren. Wat is er voor de vijand mooier, dan een kind van God zonder wapenuitrusting.

Profetische gebeden voor Israël (2)

Bid om vrede voor Jeruzalem, laat het goed gaan met hen die u liefhebben

Psalm 122:6 (HSV)

Het volk Israël heeft ons gebed hard nodig. Daarom vroeg ik aan de studenten van de profetenschool om een profetisch gebed voor Israël te schrijven. Hieronder vind je de gebeden van enkele studenten, welke ik met toestemming heb mogen plaatsen.

Gebed voor Israël (1)

Vader, God Almachtig, wanneer is het genoeg? Wij zitten te wachten op de aanvang van de zeventigste jaarweek zoals beschreven in Daniel 9:27.

Zoals nu Heer is de afkeer van U groot, groter als ooit tevoren. U gaat Uw stad weer als heilige stad herstellen of instellen. U gaat Uw volk in de juiste relatie met U stellen. U gaat Israël zo maken dat er een einde is aan alle ongerechtigheid, overtreding en een eind aan alle zonde, Heer. U brengt een eeuwigdurende gerechtigheid. Het is door U, Heer, alleen door U!

In Amos gebruikt U een loodlijn om zo de rechtvaardigen te scheiden van de onrechtvaardigen. Dit kunnen we ook op Uw gemeente toepassen, op christenen. Zijn wij door Uw bloed gerechtvaardigd voor U? Zijn wij in Jezus in staat om voor U te verschijnen en niet weggeworpen te worden? Oh, Heere, niet door onze daden, maar alleen door het volbrachte werk van Jezus, Uw Eniggeboren Zoon, gekruisigd, gestorven en weer opgestaan en opgevaren ten hemel. Heere zie ons toch aan in het met bloed gewassen kleed, zodat wij zullen mogen blijven in Uw tegenwoordigheid.

Maak Israël gereed Heer om U te dienen. U heeft de tijd bestemd, alleen U weet die tijd. Alles lijkt erop dat die tijd aanstaande is. Wanneer is het aantal dat U op oog heeft compleet, zodat Israël hersteld kan worden?

Ik dank U Heer voor Uw genade en barmhartigheid. Maranatha, kom Heer Jezus, kom.

Geschreven door Reint Lange



Gebed voor Israël (2)

Groot en machtig God van Israël, geprezen zij Uw Naam , mijn God en Koning. U bent genadig en barmhartig, U bent heilig en waardig. Vader dank U voor het volk Israël. U heeft een verbond met Israël, U bent nog niet klaar met Uw volk Heer. Nooit zal God Zijn kinderen loslaten. Ik dank U voor Uw trouw.

God van Abraham, Izaak en Jakob u komt uw beloften na, bij U is geen omkeer, U maakt alle dingen nieuw. Wat u zegt gebeurt, Uw plan met Israël staat vast.

Uw woord zegt: bid voor de vrede van Jeruzalem. Ik zegen Israël. Heer dat uw koninkrijk spoedig zal aanbreken en Israël en Jeruzalem voor altijd vrede zullen kennen.

Ik erken U als de koning van Israël, als de Leeuw uit de stam van Juda en Immanuël. Ik verwacht U mijn Heiland. Vader ik vraag U een geest van gebed voor Israël, maak dat zij gaan verlangen naar de komst van de Messias. Vader maak Jeruzalem tot een lof op aarde (Jesaja 62;7).

Ik dank U in Jezus naam.

Geschreven door Libelina Morel

Gebed voor Israël (3)

Vader u bent groot en machtig. Ik wil u danken voor uw liefde en genade. U bent een warmhartige God en Rechtvaardig. U bent de God van Israël. U heeft uw volk uit het land Egypte bevrijd en gaf hun bevel om zich aan de geboden te houden. Vergeef ons onze zonden en help

ons. Uw woord zegt: zoek mijn aangezicht. O Heer uw aangezicht wil ik zoeken, Heer vergeef me.

Een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God niet verachten.

Vader ik bid U om de shalom van Jeruzalem. Bescherm

Uw land Israël. Ik zegen Israël. Omwille van mijn broeders en mijn vrienden spreek ik nu: vrede zij in U. Omwille van het huis van de Heere, onze God, zal ik het goede voor U zoeken. Psalm 122:8,9

Geschreven door Antokio Morel



Verder lezen?

Bezoek onze website

www.vasteground.info



“Jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven, en vooral daarnaar dat u mag profeteren.”

1 Korinthe 14:1

